

LÊ BẢO TỊNH BAN MÊ THUỘT



THÁNH LỄ

CẦU NGUYỆN

TÂM TÌNH THÁNG CHÍN

03-9-2024

- Lưu hành nội bộ -

TÂM TÌNH THÁNG CHÍN**Tháng Chín -2024**

*Tháng chín về rồi, sân trường rộn vui
Tiếng trống từng từng, báo năm học mới
Phố phường thênh thang, lộc vùng chấp chới
Trời xanh như ngọc, nắng vẫn hanh vàng*

Tháng chín về rồi! gọi nhớ băng khuâng...

Tháng Tám qua rồi! Tháng Tám với Niềm vui có Tân Giám mục Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuật. Niềm vui tiếp nối niềm vui. Niềm vui hội ngộ vào ngày 10.9.2024 tại Giáo xứ Thánh Linh. Bao con tim đang mong chờ!

Tháng Chín về chúng ta hiệp ý với Đức Giáo hoàng: Cầu cho tiếng kêu của trái đất được mọi người lắng nghe: Xin cho mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe, quan tâm đến tiếng kêu cứu của trái đất cũng như các nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, đồng thời biết chăm lo cho thế giới chúng ta đang sống.

Tháng Chín về, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 13 năm Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực (+23.9.2011)
- Nhân ngày giỗ 4 năm Cha Gioan Nguyễn Sơn (+19.9.2020)

- Nhân ngày giỗ 5 năm Cha Phaolô Hồ Phi Phú (+23.9.2019)
- Nhân ngày giỗ 12 năm Sr. Gioan – Maria Lucia Trần Thị Thiết (+26.9.2012)
- Nhân ngày giỗ 7 năm Thầy Giuse Nguyễn Thái Đình (+23.9.2017)

- Hiệp ý với anh Nguyễn Thái Hùng, cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ 19 năm (+01.9.2005).
- Hiệp ý với anh Nguyễn Văn Kim, cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê nhân ngày giỗ 22 năm (+09.9.2002).

Tháng Chín về, tạ ơn Chúa đã ban cho Nhà LBT những hồng ân:

- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ý Định (22.9.1994)
- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Giuse Lê Văn Trọng (10.9.1994)

Tháng Chín về, chúng ta chia sẻ niềm vui mừng lễ bỏn mạng:

- **Thánh Matthêu Tông đồ** (21.9) bỏn mạng Cha Nguyễn Văn Hiền, và Quý anh nhận thánh Matthêu là quan thầy,...
- **Thánh Vinh Sơn Phaolô** (27.9) bỏn mạng anh Nguyễn Văn Luyện,...

- **Thánh Micae** (29.9) bỏn mạng Cha Trần Thế Hải, anh Nguyễn Ngọc Chi và Quý anh nhận thánh Micae là quan thầy.

Tháng Chín về, chúc mừng Sinh nhật của:

- Cha Matthêu Nguyễn Văn Hiền (13.9.1959)
- Cha GB. Nguyễn Minh Tâm (25.9.1961)
- Anh Hoàng Ngọc Hương (01.9.1957)
- Anh Domi Nguyễn Chí Công (07.9.1959)
- Anh Phêrô Nguyễn Văn Sáng (20.9.1960)
- Anh Dom Bùi Tường Tộ (19.9.1960)
- Anh Phaolô Mai Thành Trung (20.9.1960)
- Anh Phaolô Đậ Quang Đồng (06.9.1962)
- Anh Gioan Cao Văn Tuấn (21.9.1962)
- ...

Phải chăng tháng Chín là những ngày đẹp nhất của mùa Thu

Nên mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời ta đều ngọt ngào như mật

Tháng Chín nhuộm bầu trời bằng những áng mây trong vắt

Tháng Chín tô mắt em long lanh bởi giọt nắng hanh vàng.

Vũ Đình Bình

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện

Tâm tình tháng Chín

Theo thông lệ hàng tháng, chúng con trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ cầu nguyện tâm tình tháng Chín, vào lúc **5g30 sáng thứ Ba, ngày 03.9.2024** tại **nhà nguyện Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT), theo ý nguyện sau đây:

1. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng: Cầu cho tiếng kêu của trái đất được mọi người lắng nghe: Xin cho mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe, quan tâm đến tiếng kêu cứu của trái đất cũng như các nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, đồng thời biết chăm lo cho thế giới chúng ta đang sống.

2. Tưởng nhớ và cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 13 năm Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực (+23.9.2011)

- Nhân ngày giỗ 4 năm Cha Gioan Nguyễn Sơn (+19.9.2020)

- Nhân ngày giỗ 5 năm Cha Phaolô Hồ Phi Phú (+23.9.2019)

- Nhân ngày giỗ 12 năm Sr. Gioan – Maria Lucia Trần Thị Thiết (+26.9.2012)

- Nhân ngày giỗ 7 năm Thầy Giuse Nguyễn Thái Đình (+23.9.2017)
- Hiệp ý với anh Nguyễn Thái Hùng, cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ 18 năm (+01.9.2005).
- Hiệp ý với anh Nguyễn Văn Kim, cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê nhân ngày giỗ 22 năm (+09.9.2002).

3. Tạ ơn:

- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ý Định (22.9.1994)
- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Giuse Lê Văn Trọng (10.9.1994)

4. Mừng bổn mạng:

- **Thánh Matthêu Tông đồ** (21.9) quan thầy Cha Nguyễn Văn Hiền,...
- **Thánh Vinh Sơn** (27.9) quan thầy Đức Giám mục, và Quý anh nhận thánh Vinh Sơn là quan thầy: anh Nguyễn Văn Luyện,...
- **TLTT Micae** (29.9) quan thầy Cha Trần Thế Hải, anh Nguyễn Ngọc Chi...

5. Chúc mừng sinh nhật: Chúc mừng Quý Cha, Quý Anh kỷ niệm ngày sinh trong tháng Chín.

Sau Thánh lễ, kính mời thượng thức cà phê chia sẻ tâm tình tháng Chín.

Nhóm Admin

* NB:

- Phụ trách đọc sách tháng 9.2024: Anh Trần Cao Khải và anh Mai Thành Trung.

- Phụ trách đọc sách tháng 10.2024: Anh Nguyễn Minh Thành.



Mừng 50 năm Lớp Savio Lê Bảo Tịnh tại TTMV -31.7.2024

THÁNH LỄ

HÃY ĐẾN

Lm. Kim Long



ĐK. Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào



cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm



tạ, và tung hô Chúa. 1. Chúa là nguồn

2. Tiếng lòng giờ

3. Hãy vào cùng



1. quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian mịt

2. đây vang lên thiết tha ngát thơm như làn khói hương cao

3. khiêm cung dâng tiến lên tấm thân với lòng mến yêu chân



1. mừng. Diu con tiến bước về nơi ước mong, dẫn

2. vời. Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc

3. thành. Dù cho sóng gió tràn lan bốn bể, vững



1. ngàn nguy khó rắc gieo trên đường.

2. tụng danh Chúa đến muôn muôn đời.

3. niềm tin kính Chúa luôn nhân lành.

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin thương tôi, vì tôi ân cần kêu van Chúa suốt ngày; Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lượng từ bi đối với những ai kêu cầu Chúa.

Bài Đọc I: (Năm II) 1 Cr 2, 10b-16

“Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa. Vì ai trong loài người biết được những sự thuộc về con người, nếu không phải là thần trí của con người ở trong người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những sự thuộc về Thiên Chúa, nếu không phải là Thánh Thần của Thiên Chúa?

Phần chúng ta, chúng ta đã không nhận lãnh tinh thần thể tục, nhưng nhận lãnh Thánh Thần bởi Thiên Chúa, để chúng ta nhận biết những sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Những điều đó, chúng tôi giảng dạy không phải bằng những lời khôn ngoan của loài người, nhưng bằng giáo lý của Thánh Thần, giải bày những điều thiêng liêng cho những người thiêng liêng.

Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, bởi nó cho là điên rồ và không thể hiểu biết được, vì điều đó phải được xét đoán theo cách thiêng liêng.

Còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự, và kẻ ấy không bị ai đoán xét. Vì nào ai biết được tư tưởng của Chúa, để dạy dỗ Người? Nhưng phần chúng ta, chúng ta có tư tưởng của Đức Kitô.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14

Đáp: Chúa công minh trong mọi đường lối (c. 17a).

Xướng: Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.

Xướng: Để con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.

Xướng: Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.

Alleluia: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 4, 31-37

“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền.

Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

DÂNG LỄ VẬT

Lm. Nguyễn Duy



ĐK: Rượu nho bánh miến con dâng về dâng về Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên



Chúa ban dư tràn dư tràn những hồng ân. 1. Con xin dâng lên tình yêu thiết
2. Con xin dâng lên này thân xác
3. Con xin dâng lên niềm tin sắt



tha cùng muôn tiếng ca. Ghi trong tâm tư ngàn muôn ước
con nhiều khi yếu đau. Xin thương ban ơn để năm tháng
son vượt qua khó nguy. Khi con an vui hoặc khi đắng



mơ cùng năm tháng qua.
sau được thêm sức hơn
cay được yêu Chúa thôi

THẮP SÁNG TRONG CON

TRẦN HƯƠNG

Am

Nữ: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.

Nam: Thắp sáng lên là tình yêu

C Am E7 Am

Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Chúa. Thắp sáng lên tình mến tuyệt

F E Am C G9 F

Nam: A.....

vời, tuyệt vời.

- Nữ: 1. Để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn
 2. Để con say mê tìm reo vang rộn ràng đi
 3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng

E B° E1 Am

lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

tôi. Niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
 lối. Tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình Người.

XIN VÂNG

Lm. Mi Trầm



1. Mẹ ơi! Đồi con đôi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương
 2. Mẹ ơi! Đồi con đôi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương
 3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài. Mẹ nên phúc ân muôn



Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ
 Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ
 loài, nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ



ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây
 ơi! Đường đi phủ đầy bóng tối, bầy chông giăng tràn muôn
 ơi! niềm tin bên Mẹ rạng rỡ. Lòng con sao còn bỏ



đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
 lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
 ngõ, Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.



ĐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm



qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng. Mẹ dạy



con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

MỘT VÀI TÂM TÌNH

Đền thờ thân xác

Bận tâm lớn nhất của con người thời nào cũng thế: Ta sống ở đời này có ý nghĩa gì? Tại sao lại có ta, tại sao phải đau khổ và phải chết? Cuối cùng sẽ đi về đâu? Không ở đâu có câu trả lời ngoại trừ niềm tin tôn giáo. Trong niềm tin vào Chúa, ta tin rằng Đức Mẹ hồn xác về trời, chúng ta cũng được theo Mẹ về trời cả hồn lẫn xác.

Con người có khả năng truy tìm nguồn cội của chính mình. Phần lớn từ trong huyền thoại con người đều nhận ra con người có nguồn gốc từ thần linh. Trong kinh Upanishad: “Hãy tìm hiểu cái tâm linh của người”. Con người không chỉ sống trong thân xác của mình mà còn sống đời sống thần linh. Thế nên, con người luôn đi tìm kiếm chân lý để sống điều đúng đắn, luôn thao thức về chính mình sẽ đi về đâu mà không bị hư mất. Sự tồn tại là điều quan trọng ở đời này và đời sau.

Ý thức về thân xác con người là điều không thể bỏ qua với những người thiện tâm. Con người tôn giáo đều có một xác thân tuyệt vời. Thánh Phaolô minh chứng: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?” (1Cor 6, 13). Thiên Chúa đã mang lấy thân xác con người khi Ngôi Lời Nhập Thể, đón nhận lấy thân xác người trong thân thể của Mẹ Maria. Một xoay chuyển mới được thực hiện: “Thân xác con người được chính Chúa mang lấy, vậy thân xác ấy cũng là Đền Thờ Chúa ngự.” (xem 1Cor 3, 16). Xác thân cùng với hồn quy hướng về Thiên Chúa theo cách thức khác nhau nhưng cùng nhau. Thân xác đến nhà thờ, chăm chú cầu nguyện,

sốt sáng tham dự Thánh lễ trong khi hồn vươn lên tới Chúa, hân hoan lời chúc tụng, ngợi khen. Hồn xác kết hiệp cùng nhau. Khi biết và thân một người bạn, người ta không chỉ nhận ra nhau ở bên ngoài thân xác mà người ta nhận ra nhau cả chiều sâu của tâm hồn. Thân xác là thành phần biểu lộ của tâm hồn. Thân xác thì giới hạn trong không gian và thời gian, hồn thì vô hạn. Giữa thế gian, thân xác vẫn cần đến sự khỏe mạnh, cường tráng để có một tinh thần lành mạnh. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho con người trong lời nguyện hiến tế: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17, 15). Thân xác, dù sao cũng rất tuyệt vời vì đã được Chúa mang lấy.

Một thân xác khiết tịnh là một mơ ước của nhiều người trong các tôn giáo. Giữ cho thân xác khiết tịnh để nhìn rõ sự vật, nhìn rõ vào thân phận con người luôn chịu sự dữ bủa vây. R. Tagore đã cảm nghiệm trong sâu xa của tâm thức: “Tôi sẽ luôn luôn giữ gìn tư tưởng lánh xa mọi điều giả dối, vì hiểu chính người là chân lý đã nhóm trong tâm trí tôi nguồn sáng lý trí.” (Lời Dâng, số 4). Sự thông tuệ trong chân lý đòi hỏi sự vượt bậc việc tiết chế trong thân xác, bởi vậy các bậc hiền triết xưa kia thường tìm nơi núi cao, vắng vẻ, tránh xa trần thế, ít lệ thuộc vào vật chất nhất để sống nhiệm nhặt, kiểm soát thân xác khỏi những u mê, mở rộng đường chân, thiện, mỹ. Lời Chúa trong tám mối phúc thật dạy: “phúc cho ai giữ tâm trí trong sạch, họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8). Mối phúc thật gắn liền sự khiết tịnh thân xác với việc lãnh nhận chân lý. Chúa Giêsu nói phá đèn thờ vật chất là nói đến con đường thanh

luyện thân xác để nhìn ngắm Thiên Chúa trong Đền Thờ thân xác Phục sinh.

Lên trời là một sự khai mở hoàn toàn mới, thân xác sống lại là thân thiêng, một thân xác vô tỳ tích của con người tội lỗi sau khi được thanh luyện, sẽ rạng ngời như thân xác Mẹ Maria sáng trong đền vô tận. Mẹ Maria đã được vô nhiễm nguyên tội, nên thân xác Mẹ cũng được biến đổi thân thiêng. Khi sống tại dương gian, Mẹ cũng là niềm ủi an cho biết bao người sầu khổ, kẻ tội lỗi. Như nhiều người được tìm thấy niềm an ủi lớn lao lúc gặp thử thách không thể vượt qua khi chiêm ngắm Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Như khi Chúa tử nạn, các tông đồ ở cùng Mẹ trong nhà cầu nguyện tìm thấy bao niềm cậy trông, khích lệ. Mẹ lên trời cả hồn cả xác. Đó là thành quả của một cuộc đời “Xin vâng” và “Xin Chúa cứ làm cho tôi”.

Chúng ta tin rằng thân xác ta ngày sau sẽ sống lại, sẽ cùng hưởng vinh quang nếu ta tin tưởng, trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, cố gắng sống như Mẹ. Thật diễm phúc loài người chúng con có một người Mẹ đã từng sống giữa trần gian nhưng không thuộc về thế gian. Mẹ trỗi vượt về mọi mặt trong ân sủng để bầu cử cho các con cái Mẹ khi còn mang nặng thân xác yếu đuối, khổ đau và tội lỗi.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan



Vũ Khí Nào Chống Lại Satan?

Hoang địa nơi Thiên Chúa nói với con người. Hoang địa cũng là nơi đầy cám dỗ. Trần gian nơi con người lắng nghe và thực thi Lời Chúa cũng là nơi cám dỗ bủa vây. Danh lợi thú. Tham sân si. Hỉ nộ ái ố...

Khởi đầu Mùa chay, Giáo Hội mời gọi người tín hữu bước vào hoang địa với cầu nguyện, chay tịnh và bố thí (Tin mừng Thứ Tư Lễ Tro) và Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mời gọi mọi người tín hữu chiêm ngắm Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ như thế nào.

Xatan là tạo vật thần linh của Thiên Chúa, đã chống lại Thiên Chúa và muốn lôi kéo con người về phe mình chống lại Thiên Chúa.

Xatan, còn được gọi là Kẻ Quỷ Quyết, Con Rắn, Con Ròng... là kẻ thù lớn nhất của Thiên Chúa và chắc chắn sẽ không phải là bạn của con người. Thánh Mátthêu gọi nó là “tên cám dỗ” (Mt 4,1-11), thánh Máccô gọi là “Xatan” (Mc 1,13), thánh Luca gọi là “ma quỷ” (Lc 4,2), còn thánh Gioan gọi là “kẻ nói dối, cha sự gian dối” (Ga 8,44). Xatan trong tiếng Hy-lạp là “Kẻ vu khống”.

Trong hoang địa suốt 40 ngày, Chúa Giêsu với thân phận con người hoàn toàn thuộc về thế gian, chiến đấu với ma quỷ. Đây là một trận chiến khốc liệt của Chúa Giêsu và ma quỷ. Ma quỷ đã chiến thắng con người trong vườn địa đàng sau khi dụ dỗ được ông Adam và bà Evà nghe theo lời của mình mà bỏ qua lời của Thiên Chúa.

“¹ Rắn là loài xảo quyết nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?² Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn.³ Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”⁴ Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu!⁵ Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”⁶ Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.⁷ Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khó che thân.” (St 3,1-7).

Một lần nữa ma quỷ muốn lập lại thành công của mình nơi hoang địa với Chúa Giêsu.

1 Bảy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.² Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.³ Bảy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”⁴ Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,1-4).

Với con cám dỗ này làm chúng ta nhớ bà Eva trong vườn địa đàng. Trước những lời xảo quyệt, gieo vào lòng người nghe nỗi nghi ngờ những lời của Thiên Chúa và chương trình của Ngài. Bà Evà đã tin lời con rắn, tên cám dỗ, đã hái và đã ăn.

Cái đói của Chúa Giêsu chịu đựng trong hoang địa 40 ngày đêm cũng gợi lại hành trình trong hoang địa của dân Ítraen, nơi họ có kinh nghiệm được Thiên Chúa dẫn dắt và thử thách. Khi “đói”, họ đã cảm râm Thiên Chúa, Đấng yêu thương che chở họ. Khi chịu thử thách như dân Ítraen trong hoang địa, Chúa Giêsu dùng chính những lời của Thiên Chúa mà chiến thắng ma quỷ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra.” (Đnl 8,2-3).

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,⁶ rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào

đá.”⁷ Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: *Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.*” (Mt 4,5-7).

Nóc “Đền Thờ”, biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Dân Người. Lần nữa tên cám dỗ tấn công vào sự cô quạnh của Chúa Giêsu trong sa mạc hoang vắng. Trong cơn cám dỗ này, tên cám dỗ gieo rắc nghi ngờ về địa vị làm con Thiên Chúa cũng như sự quan phòng che chở của Ngài. Qua đó, thúc đẩy Chúa Giêsu tỏ hiện quyền năng của mình. Một lần nữa Chúa Giêsu lại dùng lời của Thiên Chúa để chiến thắng tên cám dỗ: “*Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.*” (Đnl 6,16).

⁸ *Quyển lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,*⁹ và bảo rằng: “*Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.*”¹⁰ Đức Giê-su liền nói: “*Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.*” (Mt 4,8-10).

Cơn cám dỗ bất trung, thờ ngẫu tượng đã có ngay trong những ngày đầu cuộc hành trình sa mạc của dân Ítraen. Sau khi được cứu thoát khỏi đất nước Ai-cập và chứng kiến việc Thiên Chúa nhận chìm binh đoàn của vua Pharao xuống đáy biển, họ đã phản bội Thiên Chúa. Họ đã đúc con bê bằng vàng và tôn thờ nó như là chúa của mình (Đnl 32,1-5). Thiên Chúa đã cảnh báo dân Ítraen không được có vị thần nào khác: Đó là điều răn thứ nhất “*Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.*” (Đnl 20,3). Dân chúng đã không nghe. Hậu quả thật là tai hại. Một lần nữa, Chúa Giêsu lại nhắc cho tên cám dỗ, một thụ

ạo thần linh, rằng: “*Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngươi mà thôi.*” (x.Đnl 6,10-13).

Trong vườn địa đàng, con người đã sa ngã vì đã không nghe lời Thiên Chúa. Không tuân giữ những điều Ngài đã dạy. Còn trong hoang địa, Chúa Giêsu đã chiến thắng tên cám dỗ vì chính Ngài đã dùng lời Thiên Chúa để chiến thắng nó. Đó là mẫu gương cho chúng ta, những con người yếu đuối và bất toàn có thể chiến thắng các cám dỗ bủa vây bằng sức mạnh của Lời Chúa.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu trưa Chúa Nhật thứ I Mùa Chay năm B ngày 22.02.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu hãy siêng năng đọc Tin Mừng và suy niệm để chiến thắng cám dỗ: “*Con đường này của Chúa Giêsu là đi qua sa mạc. Sa mạc là nơi có thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của kẻ cám dỗ. Trong sự ồn ào, hỗn loạn, điều này không thể thực hiện được; chỉ có thể nghe thấy những giọng nói hời hợt. Thay vào đó, chúng ta có thể đi sâu hơn vào sa mạc, nơi định mệnh của chúng ta thực sự được định đoạt, sự sống hay cái chết. Và làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa? Chúng ta nghe điều đó trong Lời của Ngài. Vì lý do này, điều quan trọng là phải biết Kinh Thánh, vì nếu không chúng ta sẽ không biết phản ứng thế nào trước cạm bẫy của Ma Quỷ. Và ở đây tôi muốn quay lại lời khuyên của tôi là đọc Tin Mừng mỗi ngày. Đọc Tin Mừng mỗi ngày! Hãy suy niệm về Tin Mừng một lúc, trong khoảng 10 phút. Và cũng có thể mang theo Tin Mừng trong túi hoặc ví của bạn... Nhưng hãy luôn có Tin Mừng trong tay.*”

Trong thư chung của HĐGM VN năm 2005 với chủ đề *Sống Lời Chúa cũng có những lời kêu gọi như thế:*

“Thánh Giêrônimô đã viết: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô.” (MK 25). Do đó, bận tâm hàng đầu của chúng tôi là làm sao cho mọi tín hữu có thể tiếp cận với Lời Chúa, không những trong Phụng vụ mà còn trong đời sống thường ngày. Cụ thể là:

- Phát động và cổ võ để mỗi gia đình có sách Thánh Kinh, ít là Tân Ước.

- Tạo cơ hội tôn vinh và suy niệm Lời Chúa, riêng từng cá nhân, trong gia đình hoặc cộng đoàn.

- Dành vị trí trọng yếu cho Lời Chúa trong các giờ cầu nguyện và các việc đạo đức.

- Phát huy phương pháp diễn giải phù hợp với từng giới, áp dụng những hình thức phổ biến Lời Chúa bằng các phương tiện truyền thông hiện đại.

Yêu mến Thánh Kinh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Thánh Kinh, mà còn là siêng năng đọc Lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc Lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời.”

Bởi vì:

“Lời Chúa là đèn soi cho con bước, Là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105).

Nguyễn Thái Hùng

2.2024

1. <https://kctgkpv.org/articles/get-article?id=211>
<https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chua-nhat-1-mua-chay-nam-b-22-02-2015-doc-tin-mung-giup-chien-thang-cam-do-54469>
2. <https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-muc-vu-nam-2005-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-song-loi-chua-41373>

Tìm hiểu về Tiến trình chọn ứng viên giám mục



Chiều ngày 13 tháng 07 năm 2024, Văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê Thuật thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuật.

Trong Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giám quản, viết: “Chúng ta cùng nhau cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, và cảm ơn Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc đã can

đảm vâng lời Tòa Thánh nhận sứ vụ của người mục tử trong Giáo phận của chúng ta”.

Đức Cha Vinh Sơn viết tiếp: “Chúng ta vui mừng đón nhận vị Giám mục tân cử như là một hồng ân Chúa ban cho gia đình giáo phận, và cùng chung lòng cộng tác với ngài, để cùng xây dựng Giáo phận Ban Mê Thuật mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”.

Nhân đây, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về Tiến trình chọn ứng viên giám mục diễn biến như thế nào nhé!
Theo.vaticannews.va:

Việc bổ nhiệm giám mục là kết quả sự phân định của Bộ Giám mục, nhưng cũng có sự tham khảo, tham gia của các Tòa Sứ thần và Giáo hội địa phương. Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục giải thích về phương pháp thực hiện tiến trình này như sau: “Xác định và đánh giá một ứng viên là kết quả của sự hợp tác giữa một số người. Mỗi ba năm một lần, các Tổng Giám mục của giáo tỉnh soạn một danh sách các vị được đề cử. Đây là danh sách các linh mục có thể thích hợp cho chức vụ giám mục, theo đề cử của Giám mục các giáo phận thuộc giáo tỉnh. Sứ thần Tòa Thánh đánh giá từng ứng viên bằng cách tham vấn với dân Chúa. Quá trình này được thực hiện với tính bảo mật cao nhất. Những người được hỏi ý kiến trong quá trình này được yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt để đảm bảo tính trung thực của thông tin và trên hết là để bảo vệ danh tiếng của người được đánh giá.”

“Một khi các ứng viên tốt nhất phù hợp với nhu cầu của thời điểm đã được xác định, thông tin sẽ được gửi về

Tòa Thánh. Sau đó, thông qua Bộ Giám mục, Tòa Thánh xem xét các ứng viên theo các tiêu chí chung và với sự giúp đỡ của một Hội đồng gồm các thành viên được Đức Thánh Cha chỉ định cho mục đích này – hiện bao gồm 23 thành viên trong số các Hồng y và Giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Hội đồng này thực hiện việc đánh giá cuối cùng và được đệ trình Đức Giáo hoàng để ngài đưa ra quyết định của mình.”

Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục nói rằng tiêu chí tìm kiếm các ứng viên giám mục không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, tìm kiếm những “vị thánh” để trên bệ thờ, mà là những người chắc chắn sở hữu những đức tính nhân bản và các nhân đức hướng thần. Nhiệm vụ chọn giám mục của Bộ Giám mục là một nhiệm vụ được thực hiện cách tập thể với tinh thần đức tin, chứ không phải với sự tính toán.

Bộ Giám mục là một trong các cơ quan của Giáo triều Roma, có nhiệm vụ quan trọng là cộng tác giúp Đức Thánh Cha trong việc chọn các giám mục kế vị các thánh Tông đồ. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Bộ Giám mục là để bảo đảm rằng tên của người được chọn, được nói đến trước tiên bởi Thiên Chúa”. Theo Đức Hồng y Marc Ouellet - Tổng trưởng Bộ Giám mục, điều này có nghĩa là: “Nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó cho Bộ Giám mục là giúp Đức Thánh Cha quyết định. Tôi có thể tổng hợp nhiệm vụ quan trọng này trong ba động từ: cầu nguyện, tham vấn, xác minh.

Cầu nguyện: cầu nguyện là việc đầu tiên và cuối cùng được thực hiện. Đây là một hành động phó thác, từ ban đầu và cả khi kết thúc, những ý định của chúng tôi cho

Chúa Cha. Không phải ngẫu nhiên mà Nhà nguyện với Minh Thánh Chúa lại nằm ở trung tâm của các văn phòng của Bộ Giám mục. Mỗi khi bất kỳ ai bước vào hành lang, đều thấy mình đứng trước Sự Hiện Diện màu nhiệm này, nơi mà mọi hành động đều phải tham chiếu.”

Tham vấn: giải thích về việc tham vấn, Đức Hồng y Marc Ouellet nói: “giai đoạn chuẩn bị mà chúng tôi thực hiện đạt đến đỉnh điểm sau khi được thực hiện kỹ càng bằng phương pháp đồng nghị trong việc tham vấn Dân Chúa, các Sứ thần, các Thành viên của Hội đồng toàn thể. Những gì đã được chất lọc từ tất cả những điều này là kết quả được đưa đến trên bàn làm việc của Đức Giáo hoàng.”

Và cuối cùng là xác minh. Theo Đức Hồng y, “điều này có nghĩa là chúng tôi cố gắng đạt được sự chắc chắn nhất có thể, rằng: người được chỉ định sở hữu những phẩm chất cần thiết.”

- Hỏi: Tiến trình chọn lựa các giám mục có thể có rủi ro là bị ảnh hưởng bởi những điểm chung hay điều kiện nhất định nào đó không, và làm thế nào để tránh điều này?

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục trả lời: “Như trong tất cả các vấn đề của con người, những người liên quan có thể bị lay động bởi tham vọng, lòng đố kỵ, lợi ích cá nhân. Để tránh điều này, cần phải nuôi dưỡng tinh thần không dính bén trong dân Chúa và trong việc đào tạo các linh mục. Giáo hội không cần những người muốn “leo lên bậc thang xã hội”, những người tìm kiếm những vị trí đầu tiên, nhưng cần những người chân thành muốn phục vụ anh chị em và chỉ cho họ con đường đức tin và sự hoán cải.”

- Hỏi: Điều gì quan trọng nhất trong hồ sơ mục vụ của một giám mục: các ơn tự nhiên, các nhân đức thiêng liêng, hay khả năng điều hành một giáo phận?

Đức Hồng y Marc Ouellet cho biết: “Bộ Giám mục nhận các hồ sơ mục vụ của các ứng viên chưa hoàn thiện, của những người đang trên đường hoàn thiện. Điều chắc chắn quan trọng nơi một linh mục được đề xuất cho chức giám mục là các nhân đức hướng thần và các nhân đức trụ, – khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ – được gọi là các nhân đức chính yếu của con người. Trên tất cả, điều quan trọng nhất đối với chức vụ giám mục là đức khôn ngoan. Điều này không nên hiểu là sự thận trọng hay rụt rè, mà là sự cân bằng giữa hành động và suy nghĩ trong khi thực hiện một trách nhiệm đòi hỏi nhiều dấn thân và can đảm.” (theo Vatican News).

Chúng con cảm tạ Chúa, cảm ơn Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc đã can đảm vâng lời Tòa Thánh nhận sứ vụ của người mục tử trong Giáo phận của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đồng hành và ban cho vị Giám mục tân cử ơn khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ để ngài dấn thân xây dựng Giáo phận Ban Mê Thuột mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trong sự hướng dẫn của Thần Khí.

Vũ Đình Bình