

LÊ BẢO TỊNH BAN MÊ THUỘT



THÁNH LỄ
CẦU NGUYỆN
tâm tình tháng **MƯỜI MỘT**
07-11-2023

- Lưu hành nội bộ -

TÂM TÌNH THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng Mười Một -2023

Tháng Mười Một

Nhớ trường xưa năm ấy

Bóng dáng Thầy

Ghi khắc mãi trong tim.

Tháng Mười Một, những khoảnh khắc cuối thu dần trôi theo dòng người xuôi ngược, như đàn chim tìm chỗ trú đông.

Tháng Mười Một, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho Ông Bà, Cha Mẹ, anh em thân hữu và các tín hữu đã qua đời.

Tháng Mười Một, chúng ta Tri ân và cầu nguyện cho quý vị Ân Sư:

- Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai,
- Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực,
- Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức,
- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
- Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan,
- Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân,
- Cha giáo Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra,
- Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên,
- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo,
- Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm.

Tri ân và cầu nguyện cho quý vị Ân nhân, Quý Cha đồng môn và anh em Lê Bảo Tịnh đã ra đi trước chúng ta.

Đặc biệt, cầu nguyện cho anh Gioan Nguyễn Kim Tiến, nhân ngày giỗ 6 năm (+14.11.2017); cầu nguyện cho chị Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Lam, nhân ngày giỗ 3 năm (+22.11.2020) (vợ anh Huấn).

Tháng Mười Một năm nay, chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tháng Mười Một, tạ ơn Hồng ân 28 năm Linh mục Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (30.11.1995);

Tạ ơn Hồng ân kỷ niệm 40 năm Hôn phối của anh chị Giuse Phạm Ngọc Minh – Cecilia Nguyễn Thị Thanh Tâm (03.11.1983); 47 năm Hôn phối của anh chị Giuse Nguyễn Minh Thành – M. Madalena Nguyễn Thị Thu Nguyệt (16.11.1976).

Tháng Mười Một, hân hoan mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11); Mừng kính thánh Anrê, tông đồ (30.11), bổn mạng Cha giáo Trần Xuân Cương và anh Phạm Anh Tuấn,...

Tháng Mười Một, chúc mừng sinh nhật Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (26.11.1956), Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương (01.11.1957), Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân (11.11.1944), anh Lê Minh (06.11.19...), anh FX. Nguyễn Vinh Sơn (29.11.1960), anh Anrê Phạm Anh Tuấn (26.11.1960), anh GB. Lưu Công Tiên (05.11.1962), anh Phêrô Ngô Xuân Cường (01.11.1963),...

*Tháng Mười Một
Bàn chân ai lạc bước.
Tìm tìm chiều...
Trên lối ngược tìm nhau...!!!*

*Tháng Mười Một
Gửi cho ta nỗi nhớ,
Se sắt lòng...
Mà cứ ngỡ như mơ!*

Vũ Đình Bình

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện

Tâm tình tháng Mười Một

*Tháng Mười Một, Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45).*

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng cầu nguyện:

- Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục,
- Cầu nguyện cho Ông Bà, Cha Mẹ, anh em thân hữu đã qua đời.
- Cầu nguyện cho quý vị Ân Sư: Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Đức Cha

Giuse Nguyễn Tích Đức, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan, Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân, Cha giáo Augustino Maria Nguyễn Văn Tra, Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo, Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm.

- Cầu nguyện cho quý vị Ân nhân, Quý Cha đồng môn và anh em LBT đã ra đi trước chúng ta. Đặc biệt, cầu nguyện cho anh Gioan Nguyễn Kim Tiến, nhân ngày giỗ 6 năm; cầu nguyện cho chị Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Lam (vợ anh Huấn), nhân ngày giỗ 3 năm.

- Theo ý nguyện của anh Giuse Nguyễn Minh Thành, cầu cho linh hồn Madalena và Antôn (nhạc mẫu và nhạc phụ).

Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc **5g30 sáng thứ Ba ngày 07.11.2023** tại **nhà nguyện Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.

Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Hiệp ý tạ ơn Hồng ân 28 năm Linh mục Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (30.11.1995);

Hồng ân kỷ niệm 40 năm Hôn phối của anh chị Giuse Phạm Ngọc Minh – Cecilia Nguyễn Thị Thanh Tâm; 47 năm Hôn phối của anh chị Giuse Nguyễn Minh Thành – M. Madalena Nguyễn Thị Thu Nguyệt; 23 năm Hôn phối của anh chị Hoàng Xuân Hùng – Lan (Lớp Don Bosco).

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (17.11), bổn mạng Giáo phận; Mừng kính thánh Anrê (30.11), bổn mạng Cha giáo Trần Xuân Cương và anh Phạm Anh Tuấn,...

Chúc mừng sinh nhật: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, anh Lê Minh, anh FX. Nguyễn Vinh Sơn, anh Anrê Phạm Anh Tuấn, anh Phêrô Ngô Xuân Cường, anh GB. Lưu Công Tiên,...

Sau Thánh lễ, xin mời thưởng thức cà phê sáng. Sau đó, viếng mộ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức.

Trân trọng kính mời.

Nhóm Admin



THÁNH LỄ

CON HÂN HOAN

Lm. Kim Long



ĐK: Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan



lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn phím tơ ngợi khen Chúa, tiếng



lòng rung nhịp với muôn tâm hồn.

1. Vào thánh cung
2. Hồn ta ơi,
3. Lạy Chúa Trời con
4. Cầu Chúa thương



1. dâng tiến hương nguyện cầu ngát bay tỏa tới ngai tòa Chúa.
2. sao đớn đau u sầu? Hãy tin nhiệm sức mạnh của Chúa.
3. sao để con đơn độc, để kẻ thù ác tâm dày xéo?
4. giải ánh quang huy hoàng, dẫn đưa con tới cung điện Chúa.



1. Tâm tư sẽ reo mừng bước lên bàn thánh trong niềm tin.
2. Sao xao xuyến bản khoăn? Chúa chính là sức mạnh ủi an.
3. Xin thương chống đỡ con thoát tay bọn bất trung tội lỗi.
4. Con nâng phím tơ vàng tán dương lòng Chúa bao tình thương.

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng tôi, xin đừng bỏ rơi tôi, và xin đừng lìa xa tôi. Lạy Chúa là quyền lực phần rỗi tôi, xin phù giúp tôi.

Bài Đọc I: (Năm I) Rm 12, 5-16

“Kẻ này là chi thể của người kia”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau tùy theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ.

Đức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và trù mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ: Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: hãy sốt mến trong tâm thần và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà. Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui

mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Đừng tự đắc cho mình là khôn.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 130, 1. 2. 3

Đáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn.

Xướng: Nhưng con lo giữ linh hồn cho tỉnh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con.

Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời.

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 14, 15-24

“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia

dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”.

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khát, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được ném bữa tiệc của tôi”.

Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh, và xin cho tôi no đầy hoan hỉ trước thiên nhan.

HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI

Lm. Văn Chi



1. Trên đĩa thánh cuộc đời hiến dâng xin dâng về nhan Chúa, của
2. Trên chén thánh cuộc đời hiến dâng bao nhiêu giọt nước mắt, mồ
3. Như nến cháy bập bùng Chúa ơi, xin dâng lòng yêu mến, cuộc



1. lễ con tiến dâng Ngài, là hy sinh lao khổ gian trần.
2. hôi loang thắm ruộng đồng, nguyện dâng lên như lễ ân tình.
3. sống cho dầu hao gầy, hồn con đây yêu Chúa đêm ngày.



HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

LM PHƯƠNG ANH



1. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì
2. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thối đi, thì
3. Nếu quả tim nào nơi dương thế không biết yêu, không biết thương, thì



1. nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết
2. nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết
3. nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi dương thế mà chết



1. đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. ĐK: Vạn lạy
2. đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bông hạt.
3. đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả.



Chúa con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì.



Tình thật giá ngày xưa ấy của Thầy Chí Thánh xin thấp



lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo



Ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn. Là con đến để dâng



hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con.

TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ

Tác giả: Thy Yên



ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu



Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ



trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình

2. Vì tình



Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn triu
Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều



mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc
sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa



ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ
thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an



thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

vui chan chứa thánh ân không với.

MỘT VÀI TÂM TÌNH

Thu cầu nguyện

Mùa thu trong thi ca hay trong những bản tình ca đều gợi nhớ một sắc thu buồn. Một mùa lá rơi, một mùa chia tay buồn hoặc một mùa của ly biệt. Tuy thế, vẫn có một sắc thu của những gam màu thu hút ánh nhìn, một mùa của khung trời nên thơ. Một mùa thu khác của những linh hồn đã xa rời thân xác, mà ta gọi mùa thu của các linh hồn.

Mùa thu Sài Gòn không có lá rơi, chỉ thấy những cảnh chia ly mát mát, nhớ thương của người ở lại. Không có những chiếc lá thu vàng rơi mà lại thấy những cánh hoa thương màu nhớ ở những nơi nghĩa trang của người theo đạo Công Giáo. Ở một cánh hoa nào đó, một sự gợi nhớ về quá khứ ngày ấy còn cha, còn mẹ, anh chị em, người bạn thân ở bên. Những cánh hoa biết bao kỷ niệm êm đềm như khung cảnh mùa thu ở đâu đó se lạnh. Những cơn gió đưa mây đến, không làm thêm u ám bầu trời mà mang lại khung cảnh trầm lắng của một buổi chiều thăm nghĩa trang.

Người ở đó mà dường như xa lắm nhưng lại rất gần trong một cõi thiên đàng hay nơi thanh luyện. Người chuyển cầu cho ta hay ta đang chuyển cầu cho người đã mất, ta không biết người thân ấy đang ở nơi nào. Người ở đâu nhưng vẫn ở ngay tâm hồn ta một nhánh hoa nở vàng. Mùa thu, người đã đi về phía chân trời vô định nhưng vẫn ở lại tâm hồn ta những ngày thương yêu.

Người đâu xa vắng mà sao ta lại nhỏ lệ, bởi vì ta còn tiếc nuối những gì chưa trao khi còn có nhau. Thu vàng không có lá vàng rơi nhưng có những buồn tiếc rơi vào dĩ vãng mà không thể nhặt lại. Tiếc thương là đây, một nhánh

hoa màu tím đọi trông, ngày nào đó hàn gắn lại. Ta hy vọng bởi lá xanh của mùa thu Sài Gòn vẫn còn xanh lá. Mùa thu không lá vàng rơi mà chỉ có mùa thu của người xa người. Một mùa thu của chiều vắng nhớ thương, bóng chiều rơi để người buông xả lòng.

Mùa thu oi yên nghỉ nhé! ta đã một thời gian để sống, để thương, để nhớ, và có nỗi buồn gây cho nhau. Như mùa thu ở nơi này không lá rơi và ở những nơi đầy sắc màu, ta đã có tất cả để trao cho nhau. Có buồn vui, nỗi sầu và hạnh phúc, có yêu thương và tha thứ, xin tiếp tục yêu thương và tha thứ cùng lời nguyện cầu cho nhau.

Ta vẫn còn thời gian để sống lại những gì đã mất bằng lời kinh cầu sớm mai, chiều tối. Ta vẫn còn đây lễ vật dâng Người, Thiên Chúa của tôi với lòng thương xót. Đáng làm chủ thời gian và không gian. Đáng xuyên suốt mùa thu để kết thành mùa xuân tươi thắm cho người đã xa.

Một mùa thu cầu nguyện cho người đã ra đi trong bình yên của Tình Yêu Thiên Chúa. Nguyện xin tạ lỗi những gì đã vương vấn một thời mỏng dòn, dễ vỡ, làm đau đời nhau.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Thời của Lộng ngôn

Khi nói đến lộng ngôn, chúng ta thường liên tưởng đến những người hay ăn nói bạt mạng, ít xít ra nhiều; hay những người thích dùng từ “đao to búa lớn”, không đúng thực tế, sai sự thật. Vấn nạn này đang trở thành một điều rất

thường thấy trong xã hội Việt Nam qua lời ăn tiếng nói, trong câu chữ ngôn từ... nhan nhản trên các báo đài.

Chưa thời kỳ nào mà người Việt mình giỏi như bây giờ! Đâu đâu cũng thấy thần thánh: Nào là thần tượng, thần đồng, nào là thánh hài, thánh ăn, thánh chửi,... thậm chí cả thánh sim! Siêu phẩm, kỷ lục gia, idol nhiều như lá mùa thu.

Chưa thời kỳ nào mà dân Việt ý thức cao như bây giờ! Những từ như: Tự ý thức phê bình, Nghiêm túc kiểm điểm, Rút kinh nghiệm sâu sắc,... được dành cho mọi trường hợp sai phạm, cho những cá nhân thân mang đầy trọng trách vô tình... gây hậu quả nghiêm trọng.

Chưa lúc nào dân ta tốt như thời nay! Đâu đâu cũng học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức...

Chưa kể đến đây đây những câu nói bất hủ cũng những người có trí thức, địa vị trong xã hội: Xây biệt phủ nhờ một thời chạy xe ôm, nấu rượu, làm chổi đốt,... Đánh người thì là gạt tay trúng má, sản xuất thuốc giả thì nói không phải giả mà chỉ là thuốc không có khả năng trị bệnh...

Gần một trăm năm trước trong tác phẩm Thi Nhân Việt Nam, hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân có đoạn nhận định: “*Đời chúng ta mát bề rộng ta tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh...*”. Lời phê bình tư tưởng văn học, nhưng lại thấy rất đúng với thời cuộc hiện tại. Một xã hội chú trọng phát triển bề rộng, thích hoành tráng, thích thành tích, thích nổi... khiến không biết bao người rơi vào lộng ngôn, xảo ngữ. Bây giờ bùng tỉnh lại, hô hào nhau phát triển bền vững, giáo dục toàn diện, chú trọng đạo đức... cái

sâu này e rằng càng đi càng lạnh. Lạnh vì không có lý tưởng và cùng đích.

Nhạc sĩ Vũ Thành An thời chưa thành con cái Chúa, ông ngụp lặn trong cái sâu lạnh lẽo này: *“Ta lần mò leo mãi không qua được vách sâu...”*. *“Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài có gì vui”* (Đời Đá Vàng). Không có lý tưởng cao cả và hướng đến cùng đích cuộc sống, cái đi sâu của chúng ta chỉ thêm giá lạnh tâm hồn. Hay ta cứ *“thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan”*! Mặc phận đời, kệ phận người...

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

1-11, ngắm một chút về bài học ngày xưa

Nhân việc Con Nhà Đạo hôm nay đón mừng Lễ Các Thánh, có vài chiêng muốn kể.

Ngày tui đang học ở trường Lê Bảo Tịnh ở Cây Số 5, Ngã Ba Hòa Bình, mỗi dịp Lễ các Thánh, 1-11 hằng năm, tui tui thường được cho về nhà 10 ngày để sống với gia đình. Nghỉ học là mừng, nhưng hình như chủ đích là vấn đề giáo dục. Nhà Trường muốn chúng tôi, là những học sinh nội trú, cộng thêm với ý hướng chuẩn bị “Làm Người Xuất Gia” có được một cuộc sống quân bình trong tình cảm, trong ứng xử và học để làm người bình thường. Sau kỳ nghỉ đó cũng như 2 kỳ nghỉ định kỳ trong năm, là Tết và Nghỉ Hè, tui tui thường phải trả lời một câu hỏi: Trong thời gian nghỉ ở nhà, bạn đã làm gì, và cảm nghĩ của bạn về những ngày nghỉ đó? Không học chữ thì học cái khác của cuộc sống gia đình.

Quay lại cái ngày có cái tên Lễ Các Thánh một chút. Hồi đó, trong những giờ Huấn Đức hằng Tuần và trong Thánh Lễ mỗi ngày, lũ tui tui phải nghe thường xuyên hai từ “NÊN THÁNH”. Giờ ạ! Không biết trở nên một chức vị cao to như vậy có đạt được không bởi nghe nó xa vời vợi.

Chỉ biết rằng, trong dân gian người ta đồn rằng “Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Tu xuất. Tức là những thằng không chịu nổi cái việc “nên Thánh” kia mà “ra khỏi ngành” đó mà! Hồi đó nhóc tỳ quá, có hiểu đâu những chuyện cao siêu như vậy, mặc dù các Thầy, các Cha vẫn cứ nhắc điều đó gần gũi lắm chứ chả xa vời, cao vợi lắm đâu. Nhưng với cái đám nhóc con tuổi mới lớn, phá phách vẫn hấp dẫn hơn nhiều phải không?

Và hôm nay, cũng ngày 1-11, cũng là Lễ Các Thánh, tui đọc được một chia sẻ hay hay về, không phải NÊN THÁNH mà là về hai chữ CÁI TÔI.

Một danh từ khẳng định nhân vị riêng của mỗi người. Và cũng biết thêm, các THÁNH cũng là những CÁI TÔI như vậy. Mỗi VỊ đều có một cái tên cụ thể, một gia đình cụ thể, một hoàn cảnh sống cụ thể giữa đời thường, nghĩa là một Người Bình Thường. Chỉ có điều các Ngài không để cái TÔI của mình bị gán thêm một dấu sắc để trở thành cái TÔI. Tội của ngu muội, của mê muội- Các Ngài cũng không thêm vào CÁI TÔI của mình một dấu huyền để trở thành cái TÔI. Tội bởi lòng ích kỷ, ham hố không biết nghĩ đến người chung quanh- Các Ngài cũng không mang cho CÁI TÔI của mình một dấu nặng để trở thành cái TÔI. Tội bởi từ chối tiếng gọi của Lương Tâm, của Lễ Luật. Và Quan trọng nhất là các ngài không để CÁI TÔI của mình mất đi cái MŨ để thành TOI. Toi mạng bởi từ chối cái Ô

Đức Tin của mình Cái Ô đã dẫn đường cho lương tâm, cho cuộc sống tinh thần, cho lòng đạo đức.

Các Ngài đã không TOI vì TÔI, vì TÔI và vì TỘI. Ở vậy thì các Thầy, các Cha ngày xưa nói đâu có sai đâu. THÁNH đâu có xa vời vợi, đâu có dành riêng cho một AI, một GIỚI nào đâu. THÁNH gần gũi lắm. Bỏ ý riêng của mỗi người đi một chút, nhiều chút thì đúng hơn thì cái chức THÁNH không phải là điều không khả thi.

Nói thì nói vậy thôi chứ tui nghe chừng cũng, ngán, cũng ngại cũng ngần cũng dễ ngúc ngoắc lăm lăm à nhen!

Lê Văn LaVâng

Giáo phận Hải Phòng

Đoàn Banmêthuột có một nước mong: sau Đại hội sẽ ghé thăm Đức giám Mục giáo phận Hải Phòng, ngài nguyên là giám mục Giáo phận Banmêthuột từ năm 2009 đến 2022; và từ 2022 là giám quản Giáo phận Banmêthuột.

Giáo phận Hải Phòng được biết đến ngay từ những ngày đầu thiết lập giáo phận ở Việt Nam.

Ngày 9-9-1659, với Đoàn sắc Super Cathedram Principis, Đức Alexander VII (1655-1667) thiết lập ở Việt Nam hai giáo phận: Đàng Ngoài và Đàng Trong. Vùng đất Hải Phòng, Hải Dương lúc này đã có những “cư sở”, giáo xứ quan trọng trong giáo phận tiên khởi Đàng Ngoài như Xứ Đoài, Xứ Bắc, Kẻ Sặt...

Năm 1679, Đức Innocens XI (1676-1689) chia giáo phận Đàng Ngoài làm hai: Đông Đàng Ngoài và Tây Đàng

Ngoài, lấy sông Hồng và sông Lô làm ranh giới. Ranh giới Địa phận mới phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp sông Hồng, phía nam giáp Ninh Bình.

Cha François Deydier Phan, thuộc Hội Thừa sai Paris, được đặt làm giám mục tiên khởi của giáo phận Đông Đàng Ngoài, lúc đó Toà giám mục thường ở Phố Hiến (tên một cảng nằm trên tả ngạn sông Hồng, do Nhà Lê mở vào cuối thế kỷ, phía Nam thị xã Hưng Yên ngày nay); sau đời Đức cha Deydier, Toà giám mục thường đặt ở vùng Bùi Chu, đôi khi ở Kẻ Sặt, Hải Dương.

Ngày 5-9-1848, Đức Piô IX (1848-1878) ban Chiếu thư chia tỉnh Nam Định và tỉnh Hưng Yên, lập thành giáo phận Trung (nay là Bùi Chu, được tách từ địa phận Đông, sau đó, năm 1936, Giáo phận Thái Bình được tách ra từ Giáo phận Bùi Chu), phần đất còn lại giữ tên cũ là giáo phận Đông, do Đức cha Jeronimo Hermosilla Liem, O.P., giám mục tiên khởi người Tây Ban Nha, coi sóc. Ngày 6-11-1861, ngài tử đạo tại khu Năm Mẫu (Hải Dương). Toà giám mục khi ở Nam Am, khi ở Kẻ Mốt (thuộc Bắc Ninh ngày nay). Giáo phận Đông đã có các trường Lý Đoán (Đại chủng viện) và La Tinh (Tiểu chủng viện) ở Đông Xuyên, Kẻ Mốt, Tử Nê.

Ngày 29-5-1883, Đức Lêô XIII (1878-1889) công bố Chiếu thư lập giáo phận Bắc (nay là Bắc Ninh), một phần tách từ giáo phận Đông, gồm các tỉnh Hải Dương, Quảng Yên và Hải Ninh (tức Móng Cái), và vẫn giữ tên cũ là giáo phận Đông do Đức cha José Terrès Hiến coi sóc, Toà giám mục đặt ở Hải Dương (năm 1939, Giáo phận Lạng Sơn được tách từ Bắc Ninh).

Năm 1890, Đức cha Hiến dời Toà giám mục ra Hải Phòng.



Ngày 01-11-1861, ba nhân chứng đức tin đã tử đạo khu Năm Mẫu Hải Dương (nay là Đền Thánh Hải Dương): Đức Cha Hieronimo Hermosilla Liêm, Đức Cha Valentinô Vinh, Cha Phê-rô Amato Bình. Sau đó, ngày 06-12-1861, Thày Giuse Nguyễn Duy Khang cũng chịu tử đạo tại đây. Bốn vị tử đạo này đã được phong chân phước ngày 20-5-1906 và phong hiển thánh ngày 19-6-1988. Khu Năm Mẫu Hải Dương cũng là nơi có hàng trăm tín hữu đã đổ máu đào để làm nhân chứng đức tin.

Ngày 3-12-1924, Toà Thánh đổi tên giáo phận Đông theo địa hạt hành chính, nơi đặt Toà giám mục, gọi là giáo phận Hải Phòng, Đức cha Francisco Ruiz de Azua Minh, O.P. (1919-1929) coi sóc.

Ngày 14-1-1953, cha Giuse Trương Cao Đại, O.P., nhận sắc chỉ của Tòa Thánh làm giám mục Hải Phòng và thụ phong tại Hồng Kông. Sau khi về nước nhận giáo phận, ngài xây dựng giáo phận về cả vật chất lẫn tinh thần. Công việc đang thuận lợi thì Đức cha lại phải di cư vào Nam sau hiệp định Genève (1954).

Ngày 7-5-1955, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Phêrô Khuất Văn Tạo làm giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng. Ngài được tấn phong giám mục tại nhà thờ Sơn Tây ngày 7-2-1956; ngày 28-4-1956, Đức tôn giám mục chính thức nhận giáo phận Hải Phòng.

Ngày 24-11-1960, Tòa Thánh thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, giáo phận Hải Phòng được nâng lên hàng chính tòa thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa của giáo phận Hải Phòng. Ngài mất ngày 18-8-1977. Hai năm sau (1979), Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương thụ phong giám mục 18-2-1979 lên thay, ngài nhận giáo phận 24-2-1979. Ngài qua đời ngày 10-3-1999.

- Ngày 26-11-2002: Tòa Thánh chính thức bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Giám mục chính tòa Hải Phòng. Lễ tấn phong Giám mục được tổ chức ngày 2-1-2003, tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Hải Phòng.

- Giáo phận Hải Phòng nằm trên thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và một phần tỉnh Hưng Yên với diện tích là 9.079,10 km².

Giáo phận Hải Phòng có 3 Giáo Hạt: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương – Hưng Yên. Gồm 119 linh mục triều, 4 linh mục dòng (Cập nhật 04/8/2023), 134.000

giáo dân, thuộc 98 Giáo xứ trong tổng số 350 nhà thờ. (Cập nhật 30/12/2021) (<https://gphaiphong.org/luoc-su-giao-phan-hai-phong.html>)

Về đến Hải Phòng, đoàn Banmêthuột đến chào Đức Cha giáo phận, sau đó sang Trung Tâm Mục Vụ Hải Phòng nghỉ đêm. Hôm sau, chúng tôi thăm quan một số điểm tại vịnh Hạ Long như Động Thiên Đường, Hang Đầu Gỗ, Hòn Đỉnh Hương, Núi Gà Chọi... mới thấy được sự huyền diệu của Tạo hóa trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Mỗi bước hành trình là một sự tạ ơn: Tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn con người. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho những cơ hội để nhận biết Ngài và cảm ơn người đã tiếp đón như người thân con một Cha yêu thương.

Nhìn lại quê tôi mà náo lòng!

Tôi nhớ lại lời Công nương Diana đã nói: *“Hãy làm những điều tốt cho mọi người mà không mong được trả ơn và nhớ rằng một ngày nào đó họ cũng mang nhiều điều tốt đẹp đến cho bạn...!”*.

Và tôi cũng nhớ lời thánh Phaolô nhắc nhở các kỳ mục Hội Thánh Êphêxô: *“phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận.”* (Cv 20,35).

Nguyễn Thái Hùng
2023

NỢ NHAU

Ta chưa quen mà đã nợ nhau
Bởi chuyện đời nhiều lắm nỗi đau
Cần chia sẻ cho lòng vợ bớt
Cho tình yêu nhuộm thắm muôn màu.

Ta nợ nhau tình yêu đồng loại
Nợ đồng lần mong chút sẻ chia
Nợ áo cơm những lần nên nghĩa
Nợ tình người đâu hẳn đã lia.

Nợ nông dân cần cù mưa nắng
Nợ gió sương nhuộm trái dậm trường
Nợ ánh nhìn chứa đựng tình thương
Trong sâu thẳm tình yêu vụt sáng.

Nợ ông trời nghĩa cử cho không
Nợ thiên nhiên cảnh sắc tươi hồng
Nợ nắng mưa tiết trời luân chuyển
Mà lòng người cơ hồ chẳng hiểu.

Ta chưa quen mà đã nợ nhau
Để cùng nhau giải được nỗi đau
Đem ý nghĩa vào trong cuộc sống
Để tình yêu rực rỡ muôn màu.

Hoàng Công Nga

