

LỄ BẢO TỊNH BẢN MÊ THUỘT

**THÁNH LỄ
CẦU NGUYỆN
TÂM TÌNH THÁNG TÁM
05-8-2025**

- Lưu hành nội bộ -

TÂM TÌNH THÁNG TÁM

Tháng Tám -2025

*Tháng Tám về rồi em có hay?
 Vườn hoang trút lá khoảng sân đầy
 Bước chân ai vội con đường vắng
 Bỏ lại khung trời thưa bóng mây.*

Tháng Tám về, chúng ta hiệp ý với Đức Giáo hoàng, cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau: Xin cho các xã hội khó sống chung hòa bình đừng rời vào khuynh hướng đối đầu vì những lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ.

Tháng Tám về, những cơn mưa gợi nhớ về quá khứ, về kỷ niệm, về ân tình. Tiếng mưa rả rích trong đêm vắng như tiếng kinh trầm buồn cầu cho những vị ân sư, những người thân yêu, bạn bè,... đã khuất xa.

Chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho:

- Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai nhân ngày giỗ 35 năm (+04.8.1990)
- Cha Phaolô Nguyễn Công Minh nhân ngày giỗ 12 năm (+01.8.2013)
- anh GB. Hoàng Ngọc Trí nhân ngày giỗ 17 năm (+03.8.2008)
- anh GB. Nguyễn Văn Chung nhân ngày giỗ 26 năm (+04.8.1999)
- anh Giuse Vũ Đức Thuần nhân ngày giỗ 7 năm (+10.8.2018)

- anh Phêrô Phạm Lữ Danh nhân ngày giỗ 12 năm (+24.8.2013)

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna, mẹ anh Bình, nhân ngày giỗ giáp năm (+04.8.2024)

Tháng Tám về, chúng ta tạ ơn Chúa vì những hồng ân:

- Hồng ân 9 năm Giám mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phượng (25.8.2016)
- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện (24.8.1995).
- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (24.8.1995).
- Hồng ân Kỷ niệm 16 năm Hôn phối anh chị Ngô Xuân Sơn - Nguyễn Thị Hồng Nhung (29.8.2009).

Tháng Tám về, chúng ta chia sẻ niềm vui lễ bồn mạng:

- Thánh Đa Minh (08.8) quan thầy Cha Phạm Sỹ Hiện và quý anh Phạm Trọng Đức, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Tường Tộ, Hoàng Mạnh Cường,...
- Thánh Louis (25.8) quan thầy anh Hoàng Đình Hóa, Hoàng Đình Lưu,...
- Thánh Augustinô (28.8) quan thầy Cha giáo Hoàng Đức Toàn, và Quý anh nhận thánh Augustinô là bồn mạng.

Đồng thời, vui mừng kỷ niệm Sinh nhật Ca đoàn Lê Bảo Tịnh (07.8.2005).

Chúc mừng sinh nhật:

- Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng (02.8.1959)
- Anh Giuse Hoàng Văn Kha (16.8.1959)
- Anh Giuse Phạm Hồng Bàng (10.8.1959)
- Anh Giuse Nguyễn Hữu Tuyến (10.8.1962)
- ...

Tháng Tám về, Mùa Thu cũng vừa đến

Vắn vơ buồn ôn lại chuyện ngày xưa

Dưới trăng vàng làn gió mát đầy đưa

Em có nhớ những chiều mưa ẩm đạm.

Em có nhớ bài thơ về Tháng Tám

Khúc tình ca của một thuở bên nhau

Giác mơ nồng và ước nguyện mai sau

Ôi yêu dấu, khắc ghi thời vụng dại.

Vũ Đình Bình

Thư mời hiệp đồng Thánh lễ cầu nguyện tháng Tám

Chúng con trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ vào lúc **5g30 sáng thứ Ba ngày 05.8.2025** tại **Nhà Nguyễn Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) cầu nguyện theo tâm tình tháng Tám:

1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha: cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau: Xin cho các xã hội khó sống chung hòa bình đừng rời vào khuynh hướng đối đầu vì những lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ.

2. Tưởng nhớ và cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 35 năm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai (+04.8.1990)
- Nhân ngày giỗ 12 năm Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+01.8.2013)
- Nhân ngày giỗ 17 năm anh GB. Hoàng Ngọc Trí (+03.8.2008)
- Nhân ngày giỗ 26 năm anh GB. Nguyễn Văn Chung (+04.8.1999)
- Nhân ngày giỗ 7 năm anh Giuse Vũ Đức Thuần (+10.8.2018)
- Nhân ngày giỗ 12 năm anh Phêrô Phạm Lữ Danh (+24.8.2013).

Theo ý nguyện của anh Kim: xin cầu cho linh hồn Giuse -thân phụ, giỗ 9 năm (+30.7).

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna, mẹ anh Bình, giỗ giáp năm (+04.8.2024)

3. Tạ ơn:

- Hồng ân 9 năm Giám mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thé Phương (25.8.2016)
- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện (24.8.1995).

- Hồng ân 30 năm Linh mục Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (24.8.1995).
- Hồng ân Kỷ niệm 16 năm Hôn phối anh chị Ngô Xuân Sơn - Nguyễn Thị Hồng Nhung (29.8.2009).

4. Mừng kính Thánh Đa Minh (08.8) và chia sẻ niềm vui bồn mạng: Cha Phạm Sĩ Hiện, anh Phạm Trọng Đức, anh Nguyễn Chí Công, anh Nguyễn Tường Tộ, anh Hoàng Mạnh Cường,...

5. Mừng kính Thánh Louis (25.8) và chia sẻ niềm vui bồn mạng: anh Hoàng Đình Hóa, Hoàng Đình Lưu,...

6. Mừng kính Thánh Augustinô (28.8) và chia sẻ niềm vui bồn mạng: Cha giáo Hoàng Đức Toàn,...

7. Chúc mừng sinh nhật:

- Ca đoàn Lê Bảo Tịnh (07.8.2005).
- Cha Phaolô Nguyễn Thu Hùng (02.8.1959)
- Anh Giuse Hoàng Văn Kha (16.8.1959)
- Anh Giuse Phạm Hồng Bàng (10.8.1959)
- Anh Giuse Nguyễn Hữu Tuyển (10.8.1962)
- ...

Sau Thánh lễ, kính mời cà phê sáng và chia sẻ tâm tình tháng Tám như thường lệ.

Nhóm Admin

*** Ghi chú:**

- Thánh lễ này (tháng 8-2025), anh chị Hoàng Xuân Hùng phụ trách đọc sách thánh.

THÁNH LỄ

TRĂM TRIỆU LỜI CA

Gm. Nguyễn Văn Hòa - Lm. Tiến Dũng

C E⁷ Am F

1. Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh, ngàn lời
2. Từng ngàn dân ca một khúc vinh quang, từng ngàn
3. Chập chùng bao la rừng núi ca vang, hòa lời
4. Bầu trời quang mây bừng sáng trăng sao, lời lời
5. Ngàn đời vang danh một Chúa hiển vinh, ngàn đời

Dm D⁷ G C

1. ca vang một khúc ca thanh bình.
2. dân ca một khúc ca khải hoàn.
3. ca vang một Chúa huy hoàng.
4. tung hô một khúc ca muôn mẫu.
5. hân hoan nguồn khúc thiên đình.

Xin dâng Chúa

ĐK: Xin dâng Chúa trăm triệu lời

Dm G⁷ C G

trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca.
 ca, trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca.

Ca nhập lê

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát tôi,
Lạy Chúa, xin Ngài hãy mau mau giúp đỡ tôi. Chúa là
Đang giúp đỡ và giải thoát tôi; Ôi lạy Chúa, xin Ngài
chớ nêng châm trẽ.

Bài Đọc I: Ds 12, 1-13

“Môsê không như tiên tri khác; sao các người dám nói xấu ông ta?”

Bài trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ ông này là người xứ Êthiôpia. Họ nói: “Thiên Chúa chỉ phán với một mình Môsê mà thôi ư? Người chẳng phán cùng chúng ta như thế sao?” Chúa nghe biết sự ấy – vì Môsê là người hiền lành nhất trong thiên hạ – Chúa liền phán cùng Môsê, Aaron và Maria rằng: “Cả ba hãy đến nhà xếp giao ước”.

Khi cả ba ra đi, thì Chúa ngự xuống trong cột mây, đứng ngay ở cửa nhà xếp, gọi Aaron và Maria. Hai người tiến tới, và Chúa phán rằng: “Hãy nghe lời Ta nói đây: Nếu trong các người có ai là tiên tri của Chúa, thì Ta hiện ra cùng người ấy trong thị kiến; hay Ta nói truyện với người ấy trong giấc mộng. Nhưng Môsê tôi tớ của Ta không phải thế. Ông rất trung thành trong cả nhà Ta. Ta trực tiếp đối diện nói chuyện với ông, ông thấy Chúa rõ rệt, không bí ẩn hay là hình

bóng. Vậy sao các ngươi dám chê trách Môsê tội tớ của Ta?” Chúa nổi giận họ mà bỏ đi, và đám mây trên nhà xếp cũng bay đi. Thế là Maria bị phung cùi, mình trắng như tuyêt.

Aaron ngoảnh lại thấy bà ấy đã bị phung cùi, nên nói với Môsê rằng: “Thưa Ngài, xin đừng phạt chúng tôi đã đại phạm tội. Xin đừng để em tôi nêu như kẻ chết và như trẻ sinh non? Đây phân nửa thịt nó đã bị bệnh phung cùi làm thối nát”. Môsê kêu van cùng Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin Chúa cứu chữa bà ấy”.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13

Đáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Xướng: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

Xướng: Vì sự lỗi con thực là con biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Thiên Chúa.

Xướng: Con thi hành điều ác trước thiên nhan, hầu tỏ ra Chúa công bình khi phê phán. Nay coi, con đã chào đòi trong ô uế, và trong tội, mẹ đã hoài thai con.

Xướng: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 22-36

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chùng vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng:

“Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

{Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênesarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành}.

Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, xin ban cho chúng tôi bánh bời trời,
có đủ mọi mùi thơm ngon và mọi hương vị ngọt ngào.

DÂNG CHÚA

Phanxicô



1. Nay con dâng Chúa hoa mầu Chúa ban, trái nho thơm
2. Nguyễn dâng lên Chúa trót đời chúng con. Chúa như suối
3. Nguyễn dâng lên Chúa linh hồn chúng con, biết bao lỗi



nồng hạt lúa ngát hương đồng bàn tay bao khổ công.
nguồn gội xuống những tâm hồn ngày đêm luôn cậy trông.

lầm mà Chúa vẫn ân cần rộng ban muôn hồng ân.



ĐK: Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lẽ vật dâng lên,



và nguyện đổ xuống muôn ân luôn triển miên.

XIN TRI ÂN

Anh Tuấn

Am C F

1. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới
 2. Là giọt sương long lanh trong nắng ôi rất đẹp và rất
 3. Đường trần gian say xưa con bước quên lối về lạc bến

G E Dm C E⁷

lên khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng
 xinh nhưng chẳng lâu tan biến dần, biến dần. Là một làn
 mê quê nhà yêu xa mất rồi, mất rồi. Ngài đã dù

Am C F B⁷

ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm
 mây bay bay theo gió chút tờ trời Chúa đâu quên thế nên
 thương ban ơn soi lối cánh tay Ngài đỡ nâng con dần đưa

E⁷ A

hoài vẫn miên man. ĐK. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan
 Ngài vẫn ngay bên. Ngài bằng khúc hoan
 về bến an vui.

Bm E F#m E

ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm

A Bm E⁷ A

tình dệt khúc hoan ca xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.

KÌA AI

Lm Vinh Hạnh



1. Kia ai dong duối đường gió bụi, gánh sâu thương mệt
2. Kia ai thiếu vỗ về người Mẹ, tháng ngày trôi lặng
3. Kia ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thốn
4. Kia ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ
5. Kia ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc
6. Kia ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc



1. mỏi hai vai. Về đây nấp bóng sao
2. lẻ cô liêu. Về đây Mẹ sê thương
3. thức bǎn khoǎn. Về đây ngoả hết tâm
4. thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh
5. lõng hôm mai. Về đây trông sê yên
6. lối thiên cung. Về đây thống hối lõi



1. mai, về đây quên lảng những ngày truân chuyên.
2. yêu, về đây Mẹ sê ban nhiều ơn thiêng.
3. can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
4. Vương, về đây hưởng phúc thiên đường yên vui.
5. vui, về đây đau đớn chôn vùi mô quên.
6. chung, về đây Mẹ sê rửa lòng sạch trong.

MỘT VÀI TÂM TÌNH

Chúa dùng dụ ngôn mà nói

Ngay từ thời thơ ấu, trẻ em Do Thái đã được học biết về Kinh Thánh, tập lắng nghe và giải nghĩa các dụ ngôn. Dụ ngôn là câu chuyện nhưng đâu là ý nghĩa áp dụng?

Dụ ngôn là câu chuyện mang nhiều tầng nghĩa, đòi hỏi sự nghiền ngẫm, lòng tin và cả sự đồng hành thiêng liêng. Không phải ai cũng dễ dàng hiểu ngay được nội dung dụ ngôn, bởi có khi “nói như vậy mà không hẳn là như vậy”, “nghe tưởng dễ mà hóa ra sâu sắc khôn dò”.

Chúa Giêsu rất thường xuyên dùng dụ ngôn để giảng dạy dân chúng. Từ dụ ngôn người gieo giống, người cha nhân hậu, đến những dụ ngôn về Nước Trời như kho báu chôn giấu, chiếc lưới, hạt cải hay men trong bột. Những câu chuyện đơn sơ nhưng chất chứa một màu nhiệm. Chỉ những ai thực sự khao khát, có lòng tin và bước theo Chúa thì mới dần hiểu được.

Chính các môn đệ cũng từng không hiểu hết và phải thưa với Thầy: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn ấy cho chúng con.” (Mt 13,36) và Chúa đã kiên nhẫn giảng giải, giúp họ hiểu từng lớp ý nghĩa.

Dụ ngôn là cánh cửa khép hờ, không mở toang nhưng đủ hé mở để người có lòng bước vào. Người nghe cần có đôi mắt đức tin, đôi tai khiêm nhường và một trái tim gắn bó lâu dài với Lời Chúa thì mới thấu cảm được điều sâu xa.

Chúa dùng dụ ngôn không phải để che giấu điều gì, nhưng để mời gọi chúng ta tìm kiếm, suy niệm, đối chiếu

đời mình – bởi chân lý không dành cho người hời hợt, nhưng là kho báu cho người tìm kiếm thật lòng.

Dụ Ngôn – Cánh Cửa Khép Hờ

Chúa chẳng nói lời cao siêu khó hiểu,
Chỉ kể chuyện người gieo giống, cánh đồng,
Chuyên hạt cài, men vùi trong đống bột,
Nói Nước Trời như chuyện rất thong dong.

Người kể chuyện – ai nghe thì cứ tưởng
Chuyện bình thường, đâu có chi cao xa...
Nhưng dụ ngôn – như cửa vừa khép nhẹ,
Người muốn vào, phải gõ, phải tìm ra.

Có khi phải lắng tai nghe lần nữa,
Phải ngẫm suy trong bóng tối đức tin,
Có khi phải qua bao năm theo Chúa
Mới hiểu lời xưa Người đã gieo mình.

Người khôn ngoan không loay hoay ngắt nghĩa,
Họ lặng thinh, rồi để Chúa dẫn đi.
Dụ ngôn ấy – không phải trò ẩn số,
Mà là mầm đang nảy lặng trong tim.

Chúa vẫn nói, vẫn gieo lời như thế,
Dụ ngôn xưa vẫn sống giữa đời ta.
Ai nghe được là người còn bé nhỏ,
Biết mở lòng – và biết bước theo Cha.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bài chia sẻ

trong Thánh lễ Mừng kính Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh



Các bạn thân mến,

Xin cho thầy – thầy giáo làng – được gọi tên các bạn... “các bạn ơi!”

Các bạn ơi,

Lòng mình rộn rã niềm vui được chia sẻ bầu khí thân thương của GĐLBT chúng ta trong ngày hội ngộ 2025.

Đối với mình đúng là “hạnh ngộ”, hạnh ngộ không theo nghĩa may mắn được gặp nhau mà là vinh hạnh được gặp nhau – gặp các trò xưa với gia đình thân yêu của các bạn mà không vinh hạnh sao. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Lòng mình càng rộn niềm vui sâu lắng hơn khi được chia sẻ với các bạn bầu khí thánh thiêng và ân sủng của hy tế chúng ta đang hiệp dâng.

“Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chớp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu” CD Vat II đã khẳng định trong HCTL số 11.

Chân lý này không chỉ đúng cho đời sống đạo hằng ngày của chúng ta, mà còn đúng cho mọi cuộc tụ họp quan trọng. Không có cuộc hành hương nào, không có kỳ thường huấn nào, không có cuộc tĩnh tâm nào và không có cuộc hội ngộ quan trọng nào – như cuộc hội ngộ hằng năm của GD.LBT - lại không dẫn các thành viên tham dự đến gặp Đức Giêsu Kitô trong thánh lễ kết thúc.

Bởi lẽ Giêsu Kitô là:

- Nguồn mạch của cẩn tính Kitô hữu chúng ta,
- là sợi dây thiêng liêng bền chặt trói buộc chúng ta lại với nhau.

Trong ánh sáng của Năm Thánh 2025, chúng ta xin tuyên xưng và Ngài là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng*.

Giờ này, các bạn ơi, chúng ta dành chút thời gian để được gặp gỡ cha thánh Phaolô LBT: *LAY CHA THÁNH PHAOLO LÊ BẢO TỊNH, xin cho chúng con được gặp ngài.*

Chúng con tin rằng, đối với cha thánh: *Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng*. Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì:

- Làm sao cậu thanh niên Bảo Tịnh có thể từ bỏ mọi thú vui tuổi thanh xuân để vào chủng viện Vĩnh Trị.

- Làm sao thầy triết học Bảo Tịnh liều lĩnh âm thầm bỏ chức vụ giáo sư và giám thị trong chủng viện để trốn vào rừng ẩn mình trong một hang đá vắng vẻ lạnh lẽo.

Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì:

- Làm sao thầy lại cải trang và âm thầm xếp hàng lãnh bí tích hòa giải Mùa Phục Sinh?

Câu chuyện này được tiếp tục rất vui: vì thầy không thể xung tội như giáo dân bình thường mà đúng theo kiểu cách nhà tu, nên nghe hối nhân thú tội, cha giải tội đã biết tổng đây là anh chàng đại chủng sinh cần tìm về. Cuối cùng thầy đã gục ngã trước lời khuyên của cha giải tội - đại diện cho Chúa – thầy trở về đại chủng viện học thần học...

- Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì làm sao thầy Bảo Tịnh có thể can đảm trung thành với Giêsu trong 7 năm lưu đày.

- Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì làm sao thầy Bảo Tịnh có thể trung thành trên đường ơn gọi để rồi mãi tới tuổi 56 lãnh chức phó tế và năm sau là mục tử như lòng Chúa mong muốn.

- Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì làm sao Cha Phaolô Bảo Tịnh khi bị bắt trở lại, có thể từ chối lời đề nghị ngọt ngào của quan tổng đốc Nam Định: khai gian là tín hữu dạy chữ

Nho và bốc thuốc để được tha, và Cha vẫn can đảm xác nhận mình là linh mục.

- Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì làm sao Cha Phaolô Bảo Tịnh có thể dành trọn 37 ngày cuối cùng trong tù để cung cố đức tin cho những anh em tín hữu yếu đuối. Không quên gửi thư khuyên răn và cung cố đức tin cho các chủng sinh thân yêu,

- Nếu Giêsu Kitô không là *niềm hy vọng duy nhất không bao giờ làm thất vọng* thì làm sao Cha Phaolô Bảo Tịnh trong ngày bị tử hình, 06-4-1857, lần cuối cùng tổng đốc Nam Định khuyên cha bỏ đạo, Cha đã dõng dạc đáp lại: “*Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được*”.

Chúng con xin cúi đầu tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một Phaolô Bảo Tịnh như thế.

Chúng con cũng xin tạ ơn Cha Thánh đã lưu lại cho chúng con một gương sáng đức tin dũng cảm như thế.

Giờ đây, các bạn thân mến, chúng ta xin trở lại với nhau.

Các bạn ơi,

- có ai không một lần vác thập giá bệnh tật nặng nề
- có ai không một lần dòng đời bỗng nổi phong ba thử thách
- có gia đình nào không trải qua những khốn khó đôi khi tưởng như không thể vượt qua...

Trong những lúc áy và ngay cả lúc này đây: Giêsu luôn ở trên thuyền đòi chúng ta và chúng ta đã vượt qua biển đòi dậy sóng bình an. Giêsu đúng là hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Giêsu là niềm hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Đối diện với Người đang hiện diện thực sự giữa chúng ta, chúng ta dám thưa với Người: Lạy Chúa, Chúa có niềm hy vọng nào không??? Giêsu Kitô có *niềm hy vọng nào không?*

- Nếu Giêsu không có *niềm hy vọng*, Ngài đã không nói với chúng ta như chúng ta vừa được nghe lại: “*Hãy theo Ta – Hãy từ bỏ chính mình – vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Ta...*”

- Nếu Giêsu không có *niềm hy vọng*, mỗi ngày Ngài đã không âm thầm ẩn mình lặng lẽ trong BTTT và trong Thánh Lễ để đợi chờ chúng ta

- Nếu Giêsu không có *niềm hy vọng*, mỗi ngày Ngài không âm thầm ẩn mình lặng lẽ trong *Lời Hằng Sóng* để đợi chờ chúng ta

- Nếu Giêsu không có *niềm hy vọng*, mỗi ngày Ngài không âm thầm ẩn mình trong những người thân trong mỗi gia đình để đợi chờ chúng ta.

Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo

“Ai là anh em tôi?”



Có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chất chứa cả một hành trình nội tâm khó giải đáp: “Ai là anh em tôi?”

Câu hỏi ấy không chỉ vang lên trong cuộc đối thoại giữa người thông luật và Chúa Giêsu hai ngàn năm trước, mà vẫn vang lên trong tâm hồn con người mọi thời đại. Trong thế giới hôm nay, internet, điện thoại thông minh,... tưởng chừng giúp con người gần nhau hơn, nhưng khoảng cách giữa trái tim với trái tim lại càng lúc càng xa.

Trong cuộc sống thường nhật, “Anh em tôi” là người sống cùng nhà, là bạn bè thân thiết, là đồng nghiệp, là người cùng quê, cùng tôn giáo. Ta dễ yêu những người mình có cảm tình, dễ giúp những ai mình quen biết. Nhưng, câu chuyện Tin Mừng về người Samari nhân hậu lại như một luồng gió lạ thổi xoáy vào cái nhìn quen thuộc ấy.

Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi: “Ai là anh em tôi?”, mà Ngài đảo ngược lại, tôi có phải là anh em của những kẻ nghèo khổ, những kẻ bị bỏ rơi bên lề xã hội không?

“Anh em tôi” theo cái nhìn của Chúa không giới hạn trong ranh giới họ hàng, thân thuộc, dân tộc, tôn giáo, mà là bất kỳ ai cần đến tôi, cần đến tình thương và sự giúp đỡ của tôi, dù họ là người xa lạ, là người khác biệt, là người bị ruồng rẫy.

Có lẽ “Anh em tôi” hôm nay không ở đâu xa.

Là ông cụ bán vé số đi ngang trong cơn nắng cháy,

Là chị công nhân cặm cụi nuôi con trong xóm trọ nghèo,

Là đứa bé hay nghỉ học vì không đủ tiền đóng phí đầu năm,

Là người bạn vừa mất việc, đang sống trong lo âu...

“Anh em của tôi”, đôi khi không lên tiếng. Họ chỉ lặng lẽ hiện diện bên cạnh cuộc đời ta, với ánh mắt, với vết thương, với những tiếng thở dài mà ta vô tình không để ý.

Chúng ta có thể là Tư tế, là Lêvi – bận rộn, vội vã, giữ trọng trách với vai trò tôn giáo – nhưng vô cảm. Hoặc, chúng ta có thể chọn trở thành người Samari, với một trái tim biết chạnh lòng thương.

“Ai là anh em tôi?” Xin cho mỗi chúng ta can đảm bước ra khỏi cái tôi khép kín, vô cảm để thấy nơi mỗi con người, dù lạ hay quen, tất cả đều là anh em.

Lạy Chúa, xin cho con có trái tim rộng mở, biết rung động để trở nên anh em của những người đang sống chung quanh và là hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa giữa thế giới hôm nay.

VŨ ĐÌNH BÌNH



Thánh lễ Giỗ Tổ -ngày 07.4.2025