

LÊ BẢO TỊNH BAN MÊ THUỘT



Thánh Lễ Cầu Nguyện

tâm tình tháng HAI

06-02-2024

- Lưu hành nội bộ -

TÂM TÌNH THÁNG HAI

Tháng Hai –Xuân đã về!

*Tháng Hai về rồi đây
Xuân cũng đến đây rồi
Thôi, đừng nhăn mặt nữa
Hãy trao nhau nụ cười!*

Vậy là mùa Đông giá lạnh đã qua, và bình minh lại gọi nắng Xuân về sưởi ấm mọi miền, cho ngàn hoa khoe sắc, cho cây lành trái ngọt.

*Tháng Hai về thềm thấy dáng người thương
Dù vẫn biết là mong manh sương khói
Bạn ở đâu, đang vui hay mệt mỏi?
Trả lời đi... Bạn mong ước điều gì?*

Mùa xuân là khởi điểm của niềm vui, là sức sống của cây lá, là thăng hoa của hương thơm đất trời... Mùa xuân là dịp đoàn tụ, yêu thương, tha thứ, tận hưởng và sẻ chia niềm vui hạnh phúc. Mùa xuân là dịp gặp nhau, tay bắt mặt mừng, có gì sai sót trong năm cũ cũng bỏ qua hết, và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Lời chúc đạt dào hơn cả là niềm hy vọng, niềm an vui. Hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân, gia đình, anh em, bạn bè... An vui vì mọi hy vọng luôn có Chúa đồng hành và phù hộ. Khi chúng ta hy vọng trong niềm tin là tự sâu thẳm cõi lòng đã hạnh phúc rồi.

Chúa chính là Mùa Xuân đem BÌNH AN và HẠNH PHÚC đến cho mọi người. Xin những ngọn gió

xuân thổi bay đi những muộn phiền, để Chúa Xuân luôn hiện hữu vì chỉ có Thiên Chúa mới đem đến Mùa Xuân Vĩnh Cửu cho chúng ta. Xin Chúa đồng hành với chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Tháng Hai về, chúng ta hiệp ý với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng: Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, cũng như gia đình họ, nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành.

Tháng Hai về, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày Giỗ 7 năm:

- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+14.02.2017)

- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017)

Tháng Hai về, chúc mừng sinh nhật:

- Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo (15.02.1947),

- Cha GB. Nguyễn Đình Lượng (10.02.1961),

- Cha Phêrô Lưu Thọ (20.02.1962),

- Anh Lê Văn Cự (08.02),

- Anh Võ Mạnh Kha (01.02),

- Anh Giuse Nguyễn Minh Thành (02.02.1956),

- Anh Vũ Đức Trung (28.02),

- Anh Giuse Giang Tiên Thêm (02.02),

- Anh Trịnh Thanh Toàn (21.02),

- Anh Giacôbê Bùi Ngọc Mai (06.02.1962),

- Anh Phêrô Nguyễn Thịnh Đức (05.02.1963),
- Anh Nguyễn Kim Hồng (01.02.1963),
- Anh Bônaventura Lê Thanh Long (12.02.1963),
- Anh Phêrô Hà Văn Thịnh (06.02.1963),...

Tạ ơn Chúa một năm cũ qua đi với biết bao hồng ân. Hân hoan đón chào Mùa Xuân mới tươi đẹp, ấm cúng tình gia đình với hy vọng một năm mới tràn đầy ơn lành. Kính chúc Quý Cha giáo luôn an mạnh, tràn đầy hồng ân, nguyện xin Thiên Chúa cho Quý Cha được hưởng Mùa Xuân: Tươi Vui, Hạnh Phúc. Cầu chúc Đại gia đình Lê Bảo Tịnh Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng và dồi dào Ân Sủng.

Này Xuân hỡi, vì Xuân là hy vọng,

Hãy cho ta

Và những kẻ đa đoan,

Một niềm tin, bằng tình yêu san sẻ,

Hãy thấp lên,

Ngọn nến nhỏ ân tình,

Và sưởi ấm

Bao tâm hồn băng giá.

Vũ Đình Bình

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện

Tâm tình tháng Hai

Mùa xuân là khởi điểm của niềm vui, là sức sống của cây lá, là thăng hoa của hương thơm đất trời... Mùa xuân là dịp đoàn tụ, yêu thương, tha thứ, tận hưởng và sẻ chia niềm vui hạnh phúc. Mùa xuân là dịp gặp nhau, tay bắt mặt mừng, có gì sai sót trong năm cũ cũng bỏ qua hết, và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Lời chúc dạt dào hơn cả là niềm hy vọng, niềm an vui. Hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân, gia đình, anh em, bạn bè... An vui vì mọi hy vọng luôn có Chúa đồng hành và phù hộ. Khi chúng ta hy vọng trong niềm tin là tự sâu thẳm cõi lòng đã hạnh phúc rồi.

Chúa chính là Mùa Xuân đem BÌNH AN và HẠNH PHÚC đến cho mọi người. Nhân dịp tết đến xuân về chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Gia đình Lê Bảo Tịnh, xin cho mọi người sống tâm tình tươi vui, tin thác trong năm mới Giáp Thìn.

Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc **5g30 sáng thứ Ba đầu tháng, ngày 06.02.2024** tại **nhà nguyện Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.

Trong Thánh lễ này, xin hiệp ý cầu nguyện nhân ngày giỗ 7 năm:

- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+14.02.2017)

- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017)

Sau Thánh lễ, kính mời Quý Cha, Quý Anh Chị và các cháu vui lòng ở lại chia sẻ niềm vui ngày Tết Niên...

Trân trọng kính mời.

Nhóm Admin



THÁNH LỄ

CHUNG LỜI TẠ ƠN

Lm. Nguyễn Duy



DK: Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng



say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. 1. Bao năm
2. Như nai
3. Xin hiệp



tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi giây
khát mong nguồn nước trong hồn con khát chính Chúa tình thương. Con vui
nhất muôn người chúng con tình yêu Chúa nối kết đoàn con, xin dâng



phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng trào ý thơ.
sống trở về thánh cung cho cõi lòng vuông tròn ước mong.
Chúa trong một khúc ca lời cảm tạ muôn đời thiết tha.

Ca nhập lễ

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Bài Đọc I: 1 V 8, 22-23. 27-30

“Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”.

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với các tôi tớ đang thành tâm đi trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời còn không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng nghe lời ca khen và kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Chúa hôm nay, ngõ hầu đêm ngày mắt Chúa nhìn xem ngôi nhà này là nơi Chúa đã phán ‘Danh Ta sẽ ở nơi đó’, để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu xin trong nơi này, để

nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của dân Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi Chúa ngự, xin Chúa nhậm lời, và khi đã nhậm lời, xin Chúa đủ lòng thương”.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 83, 3. 4. 5 và 10. 11

Đáp: Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa.

Xướng: Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh.

Xướng: Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhận tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, Ôi Đại Vương và Thiên Chúa của con.

Xướng: Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Thuần đở cho chúng con, xin hãy nhìn xem, lạy Thiên Chúa, xin hãy đoái nhìn mặt Đức Kitô của Người.

Xướng: Thực, một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 1-13

“Các người gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng.

Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các người, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa

Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các người bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các người đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các người. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rửa cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các người thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)”, và các người không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các người hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các người còn làm nhiều điều khác giống như thế”.

Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Ngài đối với loài người, bởi Người đã cho người đói khát được no nê, người cơ hàn được tràn trề thiện hảo.



Tựa Làn Trầm Hương

Đỗ Vy Hạ



1. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường.
 2. Một niềm thành tâm xin dâng trọn xác hồn,
 3. Hòa lời trầm ca cao bay về chín tầng.



1.2.3. Nguyễn tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng.



1. Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng, làm thành lễ
 2. Cho ước mơ hồng, đẹp lứa tuổi xuân, cuộc đời mai
 3. Muôn tiếng tơ đàn, giọng hát nhịp nhàng, làm thành lễ



vật dâng về Cha chí nhân. ĐK. Chúc tụng



Ngài là Chúa tế càn khôn, Đã rộng tình nuôi



sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi



nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

TRÔNG CÂY CHÚA

Nguyễn Duy & Phanxicô



1. Con vẫn trông cây Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài,
2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời,
3. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn.
4. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình,



con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi.
 đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi.
 Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai.
 ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi.



Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được
 Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngược lên trời, tình
 Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường
 Xin trao muôn đời thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài



quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
 thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.
 đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong.
 đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.



ĐK. Con luôn trông cây Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ



hiên bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm



hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

CHÚT TÌNH CON THƠ

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy



1. Mẹ ơi! Trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ
 2. Mẹ ơi! Trên đường trần vương theo gót chân, những bụi
 3. Mẹ ơi! Như hạt lệ đã vỡ tan, những nhọc



Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi! Con biết
 mờ lòng nặng bao nhưng nhớ. Mẹ ơi! Trên nước
 nhằn là lời kinh dâng tiến. Mẹ ơi! Cho dầu



ràng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi
 trời tình Mẹ rất bao dung, con lỗi
 đời còn nặng gánh bon chen, nhưng có



nhìn từng nhịp bước con thơ.
 lằm Mẹ cầu Chúa tha cho.
 Mẹ đời nhẹ nổi truân chuyên.



ĐK. Mẹ nguồn cây trồng cho người thất vọng. Mẹ là niềm



tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn



đau, Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi.

MỘT VÀI TÂM TÌNH



Đấng làm nên cái mới

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, thời gian nối tiếp thời gian như vòng tròn khép kín. Đối với quan niệm của Kitô giáo, thời gian không chỉ biểu thị bằng vòng tròn mà còn là đường thẳng có mũi tên đi lên. Mỗi ngày, mỗi thời gian qua là một sáng tạo mới, Thiên Chúa là Đấng làm nên cái mới.

Vòng tròn khép kín không thay đổi, không biến dạng nên thường làm cho ta suy tư về giới hạn. Con người vốn sinh ra trong thời gian và thời gian như “con tạo xoay vần”, cứ thảo nhiên mà sống. Buồn lo, thành công, thất bại rồi cũng qua, hơn kém nhau rồi cũng xong. Tư tưởng “Không có gì mới trên trái đất này”, mang theo cảm nghĩ dừng chân tại chỗ hoặc thay đổi theo chu kỳ: “hết thẳng rồi trầm” bốn mùa đổi thay.

Vòng tròn thời gian mang tính chu kỳ của bánh xe quay mang tính đơn điệu, vầy hăm. Cái mới thì không hay, cái hay thì không mới, quần quanh vòng đời người, sách Giảng viên nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi

trường tồn” (Gv 1, 2 – 4). Thoát ra cái vòng tròn ấy, người ta đã chế tạo ra mặt đồng hồ hình vuông để muốn làm chủ thời gian, tạo nên ảo tưởng để thoát khỏi vòng chu kỳ.

Những thăng cùng trầm, những mong cùng ước tìm ra con đường giải thoát khỏi vòng sinh tử: Sinh rồi lại sinh, nhưng sinh lần sau vượt xa lần trước. Một khát mong tái tạo thoát vòng sinh tử, hưởng một mùa xuân vĩnh cửu. Muốn thế người ta cần tu thân, luyện đức.

Giải thoát ấy có lẽ là nên chấp nhận thêm một quan niệm đường thẳng, có chiều đi lên của Kitô giáo. Đó là một hình thức rửa tội cho một quan niệm khép kín, đó cũng là con đường giải thoát cho vòng luân hồi, sinh rồi lại sinh.

Trong ngôn ngữ cũng như trong nhận thức, thời gian có tính chất hữu hạn, là điểm phân chia giữa hữu hạn và vô hạn, là sự phân biệt giữa thế trần và vĩnh hằng. Thư thứ 2 của Thánh Phêrô, đã nói Thiên Chúa làm chủ thời gian, hoặc thời gian là của Chúa: ”Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pet 3, 8). Con người hữu hạn, khát mong lại không cùng, chính Thiên Chúa sẽ viên toàn ước mong của con người: ”Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng.” (Is 65, 17-18).

Đón nhận thời gian với quan niệm “Xuân hạ thu đông” và cùng với quan niệm thời gian là chiều thẳng đứng đi lên cho ta thấy sự phong phú của nhận thức. Giống như

cấu trúc cơ thể con người luôn có cấu trúc song đôi bổ túc: có phải và có trái, có trái tim cũng có lý trí, có bộ não và bao tử... Những cặp đôi bổ sung hoàn thiện.

Lời nguyện sau bài đọc sáng thể trong Đêm Vọng Phục Sinh xác quyết một niềm tin rằng: “Công trình tạo thành vũ trụ ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô; Đấng hy sinh làm Chiên Vượt Qua của chúng con trong thời sau hết còn kỳ diệu hơn nữa”. Như vậy, không gì có thể cản trở được hay làm hủy hoại công trình sáng tạo tự ban đầu ấy, ngay cả tội lỗi cũng là một duyên có để tiến trình đi lên mãnh liệt hơn.

Thánh Lêô Cả nói rằng: “Ân sủng khôn tả của Đức Kitô, đem lại cho ta những gì tốt đẹp hơn những gì mà ma quỷ do lòng ghen ghét đã cướp mất”. Cũng trong ý hướng đó, Thánh Thomas d’ Aquine viết: “Sau khi con người phạm tội, không có gì ngăn cản bản tính loài người được hướng về một cứu cánh cao đẹp hơn”. Động lực cho chiều đi lên ấy do Một Đấng là chủ thể của thời gian, Người là Đấng siêu việt vượt trên thời gian, là mốc căn nguyên của thời gian. Thời gian được nói dài thêm ra là mỗi thời gian được Người ban tặng và bảo tồn cho đến khi hoàn tất nơi cùng đích. Thiên Chúa làm chủ thời gian là Alpha và là Omêga. Là khởi đầu cũng là cùng đích của lịch sử đi lên, hướng về Thiên Chúa.

Quan niệm thời gian của Kitô giáo bổ sung quan niệm chu kỳ vòng tròn. Mỗi chu kỳ vận hành là một chu kỳ mới, hoàn toàn mới vượt xa cái tuần hoàn cũ, là một đường thẳng có chiều đi lên, không còn trong vỏ bọc khép kín. Con người sinh ra để sống và sống dồi dào, chứ không phải để chết. Cái mới là cái làm cho con người say mê và vui

thích. Hãy đón nhận Thiên Chúa, là Đáng làm nên những cái mới và những cái mới đầy những bất ngờ của tình thương.

“Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.” (2 Cor 5, 16 – 17).

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Niềm Vui Mỗi Ngày

*“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phi chí toại lòng”.*
Thánh Vịnh 37,4

**Ngày 30 tháng Chạp Canh Tý
Giao Thừa**

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui



Đêm 30. Đêm Giao thừa. Một đêm rất thiêng liêng, huyền nhiệm. Giây phút khởi đầu cho một Năm Mới. Mọi người, mọi gia đình đều mong muốn đón chào giây phút

linh thiêng này trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban bao hồng ân trong một năm qua đầy biến động; và cầu chúc cho Năm Mới với niềm hy vọng vào Thiên Chúa bảo vệ, chở che cho con người được sống bình an trong tình yêu thương của Ngài.

Tin mừng Hội Thánh chọn đọc trong đêm giao thừa được trích từ thánh sử Mátthêu 5,1-10. Đây là phần đầu của 1 trong 5 bài giảng của Chúa Giêsu mà thánh sử Mátthêu muốn trình bày như một Đấng lập luật mới, như một Môsê mới. Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời.

*3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.*

*4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.*

*5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.*

*6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.*

*7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.*

*8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.*

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

*10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.*

Ai là người được phúc như vậy?

Và vì sao Chúa Giêsu có những giáo huấn như thế?

Kết thúc đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu 30 năm tại Nadarét, thánh sử Luca viết: *"Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta"*. (Lc 2,52).

Chúng ta biết, cụm từ *"lớn lên trong khôn ngoan"* mang ý nghĩa Thánh Kinh, với một nghĩa đặc biệt. Cụm từ đó nói lên sự phát triển trong hiểu biết về Thiên Chúa và con người. Phải chăng chính tại Nadarét, Chúa Giêsu đã nhìn thấy và học biết tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình ngang qua cuộc sống của dưỡng phụ Giuse? Từ biến cố truyền tin cho ông Giuse (Mt 1,18-25); về Bêlem và Hài Nhi Giêsu được sinh ra (Lc 2,1-20); trốn sang Ai cập (Mt 2,13-16); trở về Giuđê rồi lên miền Galilê và cư ngụ tại Nadarét (Mt 2,19-23).

Ai có tinh thần bát phúc nếu không phải là dưỡng phụ Giuse, một người thợ mộc luôn mau mắn thực thi thánh ý Thiên Chúa và làm việc cần mẫn nuôi sống gia đình cùng giúp đỡ tha nhân? Ai là người có tinh thần nghèo khó, hiền lành, khát khao nên người công chính, xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính, nếu không phải là gia đình thánh gia với thánh Giuse và Mẹ Maria cùng bao biến cố xảy đến trong cuộc

đời của các ngài? Thánh Giuse và Mẹ Maria, những người đầu tiên, được thưởng công cho tâm hồn thanh sạch là các ngài được nhìn thấy Thiên Chúa trong suốt thời gian Đức Giêsu ở với họ.

Thật thú vị, khởi đầu Năm Mới 2021, với tên gọi Tân Sửu và biểu tượng Con Trâu. Trong nền văn minh lúa nước, con trâu rất quan trọng, bởi vì ruộng cần có trâu để cày cấy. Con trâu và con người sống chung hòa hợp với nhau. Ca dao tục ngữ có câu: Con trâu là đầu cơ nghiệp.

Và một đức tính của con trâu là luôn cần mẫn làm việc, không biết mệt mỏi.

Giữa cơn đại dịch Covid-19 hoành hành, cuối năm Canh Tý, vào ngày 08.12.2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Năm Thánh Giuse, để mọi người biết chạy đến cùng ngài trong mọi biến cố của gia đình, xin ngài hướng dẫn, bảo vệ và che chở chúng con như đã hướng dẫn, bảo vệ và che chở Con Thiên Chúa và Mẹ Maria, bạn thanh sạch của ngài trong cuộc sống đầy mong manh này.

Mùa Xuân đang đến. Nguyện xin Chúa xuân ban cho chúng con một mùa xuân An Bình, Hạnh Phúc cùng muôn Ôn Lành Xác Hồn.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...

Nguyễn Thái Hùng

NĂM THÌN, NÓI CHUYỆN CON RỒNG

Năm nay 2024. Theo Âm lịch thì gọi là năm Giáp Thìn. Năm Thìn cầm tinh con Rồng.

Chúng ta biết: Năm Âm lịch, đã lấy 12 con Giáp, làm biểu tượng cho từng năm, trong một chu kỳ 12 năm. Đó là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Nói theo kiểu dân gian, thì gọi là: Năm con Chuột, con Trâu, con Cọp, con Mèo, con Rồng, con Rắn, con Ngựa, con Dê, con Khỉ, con Gà, con Chó, con Heo.

Con Rồng là chi thứ 5 trong 12 con giáp.

Sách xưa có ghi rõ về các loại Rồng như sau: Rồng có cánh thì gọi là Ứng Long. Rồng có sừng thì gọi là Cù Long. Rồng không có sừng thì gọi là Ly Long. Rồng có vảy thì gọi là Giao Long.

Rồng sống được 500 tuổi thì có sừng. Rồi sống được 1.000 tuổi thì có cánh. Rồng chưa bay lên được thì gọi là Bàn Long.

Nhưng, có ai đã từng thấy con Rồng bao giờ chưa?

Thưa chưa, bởi rồng là một con vật không có thực, mà chỉ hiện diện ở trong các huyền sử, huyền thoại, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, tích chuyện dân gian.

Rồng là một linh vật cao quý nhất, đứng đầu 4 loài linh vật là: Long, Ly, Quy, Phụng.

Rồng tượng trưng cho Vua Chúa, cho sự cao quý sang trọng, cho quyền năng, cho sức mạnh vô địch, cho sự

thiện mỹ, cho sự dũng cảm phi thường, cho sự huyền bí linh thiêng, và cho sự nhân hậu, vì Rồng hút nước lên trời, rồi phun nước làm mưa xuống đất, làm cho mùa màng được màu mỡ xanh tốt.

Tất cả những câu chuyện, vật dụng, ngôi thứ, có liên quan đến rồng, đều là chuyện cao cả, tốt đẹp và hạnh phúc.

Rồng được tin là đem lại sự trường sinh, sung túc, ấm no và an vui cho mọi người.

Các Vua Chúa thời quân chủ, luôn tự xem mình là Rồng. Và những gì thuộc về nhà vua đều được thêm chữ long vào.

Chẳng hạn:

- Long Vương, là Thần biển (Tứ hải Long Vương).
- Long Nhan, là mặt của Vua.
- Long Bào, là áo Vua mặc,
- Long sàng, là giường của Vua nằm.
- Long Xa, là xe để Vua đi,
- Long Thuyền là ghe xuồng để Vua đi,
- Long Mạch là mạch rồng, theo người ta nghĩ: Đây chỗ đất thịnh vượng, nếu cha mẹ được chôn cất ở nơi đó, thì con cháu sẽ làm ăn thịnh vượng, phát đạt, giàu sang.
- Long Huyệt là hàm rồng.
- Long Phi là rồng bay.
- Ngân Long Phi là tiền có hình con rồng bay.
- Đèn rồng là đèn Vua.

- Ngai Rồng là Ngai Vua ngự.
- Bệ Rồng là bệ để Vua đặt chân khi ngự giá.
- Rồng Châu là rồng châu chực bên vua khi vua ngự triều.

Ngoài ra, chúng ta thấy có nhiều danh từ nói về rồng:

- Như Múa Rồng múa Rắn, cây xương Rồng, cây lưỡi Rồng, đậu Rồng, cá Rồng Rồng... hoặc là duyên cỡi Rồng, để ám chỉ các cô gái lành, gặp được chồng tốt...

Tại Việt Nam, người ta cũng thích dùng chữ long, để đặt tên cho các công trình, cho các địa danh.

Chẳng hạn: Hàm Rồng, Hàm Long, Long Hải, sông Cửu Long, thành Thăng Long, Long Biên, Vịnh Hạ Long, Bình Long, Phước Long, Long Thành, Long Khánh, Long Hải, Long Bình, Long An, Long Hồ, Long Mỹ, Thới Long, Vĩnh Long, Long Xuyên, vv...

Hình tượng con Rồng thường được khắc, được chạm trở một cách công phu và trang trọng, được đặt nơi các kiến trúc văn hóa, trong các cung điện nhà Vua, hoặc ở các nơi công viên công cộng, ở các nơi vui chơi giải trí, hoặc ở những nơi trang nghiêm thờ phượng, như bàn thờ gia tiên, đình, chùa, miếu, đền...

Người Việt chúng ta coi rồng là một vị thần linh, là chủ của nguồn nước, là sự hiện thân của hạnh phúc cho nhà nông.

Rồi, theo quan niệm của người Việt, Rồng thì phải được vẽ, phải được khắc theo đúng tiêu chuẩn này, đó là thân rắn, vẩy cá chép, đầu lạc đà, sừng hưu, mắt tôm hùm,

bụng con sò, gang bàn chân của con hổ, vuốt móng của chim ưng, mũi, bờm, đuôi của sư tử.

Rồng còn là biểu tượng của học vị tiến sĩ, còn hổ thì tượng trưng cho học vị cử nhân.

Con Rồng được quan niệm là một trong những con giáp hùng mạnh nhất. Cho nên những người mang tuổi con rồng, thường rất là cao thượng, quảng đại, vị tha, thông minh, bền bỉ, và có tài lãnh đạo.

Họ luôn biết chắc là mình muốn gì, và khi đã quyết, thì quyết tâm làm cho bằng được mới thôi.

Hơn thế nữa, người mang tuổi con Rồng thường dễ tạo ảnh hưởng trên các bạn bè, và cũng dễ là trung tâm điểm, gây chú ý trong các sinh hoạt, và trong các cuộc họp mặt giao tế.

Trong văn chương và thi ca Việt Nam, Rồng cũng được nhắc đến khá nhiều.

Chẳng hạn:

“Rồng bay phượng múa” là ám chỉ những nét chữ viết “lả lướt”, bay lượn, uốn khúc thật đẹp, thật mỹ thuật.

Còn trong nhà đạo, người ta nói, là Thánh Anphongsô, vị Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, khi giảng thuyết đến lúc hùng hồn, cũng đã có những cử chỉ lả lướt giống như “rồng bay phượng múa!”

“Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa” là ám chỉ đến những người, ăn thì rất nhiều, nói thì huyền thuyên, thao thao bất tuyệt, còn khi tra tay vào việc làm, thì lại biếng nhác, làm chẳng đâu ra đâu.

“Rồng đến nhà tôm”, là ám chỉ một kẻ nghèo hèn, mà lại được vinh dự đón tiếp một vị thượng khách, hay một vị khách quý đến nhà.

“Rồng đen lấy nước thì nắng, rồng trắng lấy nước thì mưa”, đó là câu tục ngữ ca dao, diễn tả kinh nghiệm của các nhà nông khi làm ruộng.

“Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình”: Rồng vàng là giống quý, nên sẽ không bao giờ lại đi tắm nước đục ở các ao tù. Cũng vậy, người khôn ngoan mà phải chung sống với những kẻ ngu đần, thì rõ thật là “bực mình”.

“Rồng nằm bẻ cạn phơi râu, máy lời anh nói giấu đầu hở đuôi”: Con rồng thân hình thì to lớn, cho nên khi nằm phơi nắng, thì ai cũng trông thấy. Tương tự như thế, những lời nói dối, thiếu thành thực, nếu có giấu giếm khúc đầu, thì thế nào, rồi cũng lòi khúc đuôi ra, nghĩa là sự thật rồi sẽ chẳng giấu được ai đâu.

Đây là lời nhắc nhở chúng ta, hãy cố gắng mà sống chân thực theo như Chúa Giêsu từng dạy, trong Mt 5,37:

*“Có thì phải nói có, không thì phải nói không.
Còn thêm điều, đặt chuyện là do ma quỷ mà ra”.*

Ngoài ra, năm con Rồng, mà nếu ta không nhắc đến chuyện “Con Rồng Cháu Tiên”, thì phải kể là một thiếu sót lớn:

Tích xưa kể lại rằng:

Lạc Long Quân là vị thần của vùng biển, là con trai của Kinh Dương Vương và Long Nữ (con gái của Long vương), có thân hình một con rồng, sức khỏe phi thường.

Lạc Long Quân được cha trao cho nhiệm vụ cai quản miền Lĩnh Nam, diệt trừ yêu quái và dạy dân chúng trồng lúa nước, nấu cơm, đốn gỗ làm nhà.

Còn Âu Cơ, là con gái của thần Đẻ Lai, là tiên nữ ở trên trời. Khi hai người gặp nhau, thì đã kết duyên với nhau. Bỏ rồng, mẹ tiên đã ăn ở với nhau, và sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành 100 con trai.

Trong cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng luôn có nhiều xung khắc bất đồng, nên một hôm, Lạc Long Quân mới nói với Âu Cơ:

“Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, Thủy và Thổ, luôn tương khắc với nhau, nên không thể nào sống lâu bên nhau được”.

Thế là, hai người đành thỏa thuận chia con ra, 50 con theo cha về biển, 50 con theo mẹ về núi. Họ đã chia nhau, để cai quản các vùng, các miền. Khi chia tay từ biệt nhau, hai vợ chồng đã hẹn ước: Sau này, nếu có gặp phải nguy hiểm nào, thì báo cho nhau hay, để cứu giúp lẫn nhau.

Trăm người con trai đó đã tỏa đi khắp các nơi, trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua Đất Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương.

Con trai của vua thì gọi là Quan Lang, con gái của vua thì gọi là My Nương. Ngôi vua nhiều đời nối tiếp nhau, được gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương.

Vua Hùng là người dựng nước, truyền nối được mười tám đời.

Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, mà dân tộc Việt Nam, đã nhận mình là dòng giống Lạc Hồng, Con Rồng Cháu Tiên.

Lạy Chúa, câu chuyện “Lạc Long Quân và Âu Cơ”, tuy chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nhưng chúng con rất hãnh diện về nguồn gốc dân tộc của chúng con.

Dịp năm mới đang đến, năm Giáp Thìn 2024, chính là dịp để nhắc nhở chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng là “con Rồng cháu Tiên”.

Nghĩa là chúng con phải cố gắng sống nhân ái, sống bao dung giúp đỡ lẫn nhau, biết đoàn kết yêu thương nhau, biết tổ chức cuộc sống gia đình và xã hội, sao cho hài hòa, để mọi người Việt Nam chúng con trong năm mới này, được thêm ấm no, được thêm hạnh phúc, hầu xứng danh là “Con Rồng Cháu Tiên”.

Mà trên hết, nguồn gốc của chúng con là từ Thiên Chúa, bởi mọi sự trong trời đất vũ trụ này, đều là do Thiên Chúa tạo dựng nên, cho nên, chúng con quyết cố gắng trong năm mới này, sẽ sống xứng đáng hơn nữa là con hiếu thảo đích thực của Chúa, là Cha chúng con ở Trên Trời.

Xin Chúa giúp chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, và xin Chúa cũng chúc lành cho mọi công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này, được thuận lợi, được tiến triển một cách tốt đẹp. Amen.

Sưu tâm

Buổi Sáng Bình Yên

*Bình yên, buổi sáng thật bình yên
Chim hót đu đưa ngọn gió hiền
Vạn vật muôn màu thay áo mới
Trời cao nắng tỏa rạng thiên nhiên.*

*Sáng sớm, một cảnh lan mới nở
Nụ hương thấm sắc tỏ tình thơ
Không gian đọng lại niềm thương nhớ
Trần trở mộng vàng hóa giấc mơ.*

*Bình yên, buổi sáng thật bình yên
Cảm hóa, yêu thương giọt nắng hiền
Gạt bỏ ưu tư niềm tỵ nạn
Lòng người thanh thản chốn thần tiên.*

*Chim hót đầu cành say nắng mới
Trần gian lĩnh hội đón ơn trời
Lung linh diệu ảo ngàn ân huệ
Tĩnh tại lòng người phút thanh thoi.*

*Bình yên, buổi sáng thật bình yên
Sương sớm lung linh tỏa nắng hiền
Vạn vật cất lời dâng chúc tụng
Hồn người hòa hợp với thiên nhiên.*

Hoàng Nga

Lời cầu nguyện cho Hòa Bình

*Thế giới này bao giờ im tiếng súng
Đạn bom rơi tàn phá những phố phường
Con mất mẹ thành đám trẻ tha phương
Người dân lành không còn nơi nương tựa.*

*Thế giới này tràn ngập những thương đau
Bao thảm cảnh ly tan nhuộm đỏ màu
Ôi chiến tranh gây thêm lòng thù hận
Lời nguyện cầu thầm thì suốt đêm thâu.*

*Con hiệp ý nguyện cầu cho thế giới
Thoát cảnh bom rơi, đạn lạc rơi bờ
Đổ xuống dân lành, những người vô tội
Ôi Hòa Bình chỉ là giấc mong manh!*

*Con nguyện cầu dâng lên Chúa lòng lành
Xin đoái thương cuộc sống vốn mong manh
Xin biến đổi lòng người đừng nguôi lạnh
Cho hòa bình, cho thế giới chuyển màu xanh.*

*Xin cho hòa bình ngự giữa lòng người
Xin cho đôi môi thắm mãi nụ cười
Xin thù hận trôi dần vào dĩ vãng
Xin lòng người chia sẻ đức yêu thương.*

Hoàng Nga

Chúa đã đến

*Chúa đã đến, thế gian còn mê ngủ
Vẫn đợi chờ ngày Ngài đến vinh quang.
Hãy vui lên đừng có mơ màng
Chúa Giáng Sinh. Ôi nguồn ơn Cứu độ.*

*Trần gian ơi, cùng dâng lời ca ngợi
Chuông ngân vang, hòa âm vạn cung đàn.
Tâm hồn ta rung động nhịp tơ vàng.
Muôn lời thơ nhẹ vút giữa trời mây.
Trí ngất ngây thiên địa hoang mang
Chiêm ngắm hài nhi, bao mùa đông lạnh giá.
Người nhập thể vì yêu thương nhân loại
Cứu rỗi con người khỏi kiếp lầm than.*

*Chúa Giáng thế nhân loại hưởng mùa Xuân vĩnh cửu.
Niềm hân hoan tin yêu vào Con Chúa.
Ngày hôm nay:
Mừng Chúa Giáng Sinh.*

Mbuttoe