

LÊ BẢO TỊNH BAN MÊ THUẬT



**THÁNH LỄ**  
**CẦU NGUYỆN**  
**TÂM TÌNH THÁNG NĂM**  
**05-5-2026**



**TÂM TÌNH THÁNG NĂM**

**LBT: Tháng Năm -2026**



*Tháng Năm khúc hát êm êm*

*Chùm hoa phượng vĩ bên thềm yêu thương*

*Tháng Năm nhớ bạn nhớ trường*

*Chia tay chẳngặng vấn vương bóng hình.*

Mùa Hè chưa đến, nhưng nắng Hè đã tràn ngập bên đời gọi tháng Năm về. Nắng tháng Năm chói chang rực rỡ làm tan chảy cả những trái tim chai sạn lì lợm nhất. Bởi nắng tháng Năm mang theo thông điệp của thiên nhiên rằng: hãy gìn giữ môi sinh để bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Mở đầu thông điệp Laudato si' Đức cố Giáo hoàng Phanxicô viết: “LAUDATO SI', mi' Signore” – “Chúc Tụng Chúa, lạy Thiên Chúa của con”. Trong những lời của bài ca tuyệt vời này, Thánh Phanxicô Assisi nhắc nhở chúng ta rằng ngôi nhà chung của chúng ta giống như một

người chị mà chúng ta đang chung phần sự sống và một người mẹ tuyệt vời là người mở cánh tay mình ra để ôm lấy chúng ta. “Chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, ngang qua người Chị của chúng con, Mẹ Trái Đất, là người nuôi dưỡng và điều hành chúng con, và là người sản sinh ra nhiều hoa trái khác nhau với nhiều loại hoa muôn sắc và cỏ cây”. (François d’Assise, *Cantique des créatures*. SC 285, p. 343-345).

Tháng Năm về, chúng ta cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha: Cầu cho mỗi người đều có lương thực: Xin cho tất cả mỗi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mỗi người đều có thể tiếp cận với nguồn lương thực chất lượng.

Tháng Năm về, cũng là tháng hoa kính Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, thì con cái Mẹ cũng chuẩn bị cho những đội dâng hoa, những cuộc rước kiệu, để tôn vinh Mẹ trên trời.

*“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).*

Tháng Năm về, chúng ta cũng nhớ đến Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, nhân dịp kỷ niệm 17 tấn phong Giám mục

(12.5.2009), xin Chúa gìn giữ, ban Thần Khí để ngài chu toàn sứ vụ.

Tháng Năm về, Nhà Lê Bảo Tịnh vui mừng đón nhận những đóa hoa ân sủng, những trái thơm hồng phúc:

- Hồng ân 54 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân (20.5.1972)
- Hồng ân 34 năm Linh Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương (30.5.1992)
- Hồng ân 33 năm Linh Mục Cha Antôn Trần Mạnh Tiên (20.5.1993)
- Hồng ân 06 năm Linh Mục Cha Phaolô Nguyễn Quang Hải (19.5.2020)
- Hồng ân 06 năm Linh Mục Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm (19.5.2020).

Song song đó, chúng ta còn có những ân lộc khác:

- Kỷ niệm 23 năm Hôn phối anh Phạm Viết Ngữ (01.5.2003)
- Kỷ niệm 45 năm Hôn phối anh Nguyễn Tân Lập (09.5.1981)
- Kỷ niệm 45 năm Hôn phối anh Nguyễn Đình Trọng (28.5.1981)

Tháng Năm về, chúng ta chia sẻ niềm vui mừng lễ bổn mạng Lớp Savio (06.5) và các anh nhận thánh Savio làm quan thầy: anh Nguyễn Quốc Minh Đạo,...

Tháng Năm về, chúc mừng sinh nhật:

- Cha giáo Stephanô Nguyễn Văn Đậu (25.5.1942)

- Cha Giuse Trần Thế Thành (18.5.1958)
- Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh (20.5.1957)
- anh Giuse Trần Khánh Điệp (25.5.1956)
- anh Gioan Trần Đình Phúc (05.5.1958)
- anh GB. Phan Quảng Đại (23.5.1958)
- anh Giuse Lê Ngọc Thái (19.5.1960)
- anh Giuse Hoàng Xuân Hùng (23.5.1962)
- anh Nguyễn Trung Hải (10.5)
- anh Phêrô-Tự Phạm Việt Ngữ (10.5)
- chị Đỗ Thanh Nguyệt (21.5) (vợ anh Nguyễn Thế Thành Tín)

...

Tháng Năm về, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức (+23.5.2011)
- Nhân ngày giỗ 8 năm anh Vincent Đỗ Kim Châu (+23.5.2018)
- Nhân ngày giỗ 6 năm anh Gioan Dương Văn Bằng (+31.5.2020)

Tháng Năm về, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho 20 Thầy Phó tế sẽ được truyền chức Linh mục vào sáng thứ Sáu ngày 15/5/2026 vào lúc 6g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột. Xin cho các tiến chức luôn trung thành

phục vụ Giáo hội và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động của Chúa.

*Tháng Năm phượng vẫn đẹp xinh*

*Bằng lăng vẫn tím cho mình vẫn vương*

*Ve sầu hát khúc luyến thương*

*Nhớ người bạn cũ... nhớ trường năm xưa...*

**Vũ Đình Bình**

## **Thư mời tham dự Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm**

Kính thưa Quý Cha và Quý Anh Chị,

Chúng con vui mừng thông báo Thánh lễ cầu nguyện Tháng Năm của anh em LBT sẽ được cử hành vào lúc **5g30 sáng thứ Ba ngày 05.5.2026**

tại **nhà nguyện Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT)

do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.

### **Cầu nguyện:**

- Nhân ngày giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức (+23.5.2011)
- Giỗ 8 năm anh Vincent Đỗ Kim Châu (+23.5.2018)
- Giỗ 6 năm anh Gioan Dương Văn Bằng (+31.5.2020)

Cầu nguyện cho 20 Thầy Phó tế sẽ được truyền chức Linh mục vào sáng thứ Sáu ngày 15/5/2026 lúc 6g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuật. Xin cho các tiến chức luôn trung thành phục vụ Giáo hội và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động của Chúa.

**Tạ ơn Hồng Ân:**

- 54 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân (20.5.1972).
- 34 năm Linh Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương (30.5.1992).
- 33 năm Linh Mục Cha Antôn Trần Mạnh Tiến (20.5.1993).
- 06 năm Linh Mục Cha Phaolô Nguyễn Quang Hải và Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm (19.5.2020).
- và các Hồng ân khác...

Chúc mừng bốn mạng Lóp Savio (06.5), anh Nguyễn Quốc Minh Đạo và các anh nhận thánh Savio làm quan thầy,...

Chúc mừng sinh nhật Quý Cha, Quý anh chị em,...

Sau Thánh lễ, trân trọng kính mời ở lại chia sẻ niềm vui qua ly cà phê huynh đệ.

*Nhóm Admin*

THÁNH LỄ

Nào về đây

Mi Trầm



ĐK. Nào về đây gặp gỡ Đức Ki - tô, Người là Đấng trung



gian đất trời. Người liên kết chúng ta nên một, một chủ



chiên và một đàn chiên. 1. Hãy về đây hợp  
2. Hỡi ngàn dân hòa  
3. Con người hỡi nào



tiếng tung hô Chúa là Đấng giao hòa trời  
khúc tri ân, Chúa là Đấng nhân loại kêu  
hãy hoan ca, Chúa là Đấng ban nguồn vĩnh



đất. Người là Đấng cứu chuộc thế nhân.  
khẩn. Người củng cố Giáo hội khắp nơi,  
cử. Người là Đấng sống lại hiển vinh,



Hãy đến đây đón nhận thánh ân.  
đốt nóng lên ân tình sáng tươi.  
sẽ phát ban dư đầy phúc vinh.

## Ca nhập lễ

Hỡi tất cả những kẻ kính sợ Thiên Chúa, trẻ nhỏ và người lớn, hãy chúc tụng Chúa chúng ta, vì Người là sức mạnh, là phân rỗi, và là quyền năng Đức Kitô của Người – Alleluia.

### **Bài Đọc I:** Cv 14, 18-27

*“Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.*

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiokia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Đêrbê. Khi đã rao giảng Tin Mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, các ngài trở lại Lystra, Icôniô và Antiokia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisidia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiokia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ

họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu dài.

Đó là lời Chúa.

**Đáp Ca:** Tv 144, 10-11. 12-13ab. 21

*Đáp:* Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa

*Xướng:* Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài

*Xướng:* Để con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.

*Xướng:* Miệng tôi hãy xướng lời ca ngợi khen Chúa, mọi loài huyết nhục hãy chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

**Alleluia:** Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! – Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. – Alleluia.

**Phúc Âm:** Ga 14, 27-31a

*“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

Đó là lời Chúa.

## **Ca hiệp lễ**

Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người – Alleluia.

# TÂM LÒNG

Tác giả: Phanxicô



- 1. Xin dâng Người đôi bàn tay này, ngày mưa nắng kiếp nhân
- 2. Xin dâng Người những ngày qua rồi niềm vui lẫn với thương
- 3. Xin dâng Người tâm hồn bé nhỏ hằng mơ ước cõi vô
- 4. Xin dâng Người mỗi tình trong đời, niềm hạnh phúc tuổi thanh



sinh. Xin dâng Người nặng gánh đôi vai cho đàn  
 đau. Xin dâng Người mộng ước tương lai, mong ngày  
 biên. Xin dâng Người từng bước chân đi trong niềm  
 xuân. Xin dâng Người giập dỗi qua mau cho tình



em bé nhỏ môi cười, tìm thấy trong đời niềm hạnh  
 mai sẽ thắm tươi màu, và xin dâng Người từng giây  
 tin thoáng bỗng nghi ngờ, còn xin đi hoài và đi  
 yêu Chúa vẫn mặn mà, và xin dâng Người cả cay



phúc cho ngày mai  
 phút trong đời con. ĐK: Tấm bánh này chứa chan nỗi niềm, là của  
 mãi, đi về Cha.  
 đắng bao bạc vong.



lẽ cuộc đời con dâng Ngài. Chén Thánh này chất cả tâm



tứ, tuy đơn nghèo nhưng mang trọn tình yêu.

# ព្រះ អ៊ឹម ណៃ រ៉ាត្រា

Lm. Hoàng Kim

ĐK: Con hãy nhớ rằng Đức Giê - su Ki - tô tử trong kẻ  
 Con hãy nhớ rằng Đức Giê - su Ki - tô tử  
 chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng  
 trong kẻ chết đã phục sinh. Chúa là ơn cứu  
 độ chúng ta, vinh quang muôn đời của ta.  
 ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.  
 1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài.  
 Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài.  
 2. Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoan lạc của ta cũng nơi Ngài,  
 3. Ân sủng của ta ở nơi Ngài, an bình của ta cũng nơi Ngài,  
 tin tưởng của ta cũng nơi Ngài, mối tình của ta cũng nơi Ngài.  
 vinh hiển của ta ở nơi Ngài, cứu độ của ta cũng nơi Ngài.

# KÌA AI

Lm Vinh Hạnh



1. Kìa ai dong duỗi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt
2. Kìa ai thiếu vổ về người Mẹ, tháng ngày trôi lặng
3. Kìa ai mê mãi tìm hoan lạc, những ngày đêm thốn
4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ
5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc
6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc



1. mỗi hai vai. Về đây nấp bóng sao
2. lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương
3. thức bữa khoản. Về đây ngỏ hết tâm
4. thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh
5. lống hôm mai. Về đây trông sẽ yên
6. lối thiên cung. Về đây thống hối lỗi



1. mai, về đây quên lãng những ngày truân chuyên.
2. yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
3. can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
4. Vương, về đây hưởng phúc thiên đường yên vui.
5. vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.
6. chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.

## MỘT VÀI TÂM TÌNH

### Thấy mà không chịu tin

Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống đức tin: con người có thể “thấy” rất nhiều, nhưng vẫn không “tin”. Chính Chúa Giê-su đã nói với đám đông: “*Các người đã thấy Ta, nhưng các người không chịu tin.*” Một lời vừa là nhận định, vừa là lời cảnh tỉnh, không chỉ cho người xưa mà cho cả chúng ta hôm nay.

“Thấy” tưởng như là bước đầu của niềm tin. Người ta thường nghĩ rằng: nếu có đủ bằng chứng, đủ dấu lạ, đủ rõ ràng, thì sẽ tin. Nhưng thực tế lại khác. Đám đông đã thấy những phép lạ, đã nghe những lời đầy uy quyền, đã chứng kiến những điều vượt quá khả năng con người. Thế nhưng, họ vẫn không tin. Như vậy, vấn đề không nằm ở việc thiếu ánh sáng, mà ở chỗ con người không muốn bước vào ánh sáng ấy.

Bởi vì “thấy” chỉ dừng lại ở bề mặt, còn “tin” đòi chạm đến chiều sâu. Thấy thì an toàn: ta vẫn giữ quyền phán xét, vẫn đứng ngoài để quan sát. Nhưng tin thì khác: tin là để cho điều mình thấy đi vào trong lòng, làm thay đổi cách nghĩ, cách sống, và cả hướng đi của đời mình. Tin luôn gắn liền với một sự từ bỏ: từ bỏ cái tôi khép kín, từ bỏ những chắc chắn quen thuộc, từ bỏ những hình ảnh về Thiên Chúa do chính mình dựng nên.

Nhiều khi con người không tin không phải vì không thấy, mà vì không muốn thay đổi. Khi thực tại không khớp với mong đợi, con người dễ khép lòng lại và từ chối tin, bởi không muốn thay đổi.

“Thấy mà không chịu tin” còn là một sự chai lì rất tinh vi. Khi ân huệ trở nên quen thuộc, người ta không còn nhận ra đó là ân huệ nữa. Khi những điều tốt lành xảy ra mỗi ngày, người ta coi đó là điều hiển nhiên. Dần dần, con mắt vẫn nhìn, nhưng trái tim không còn rung động. Và khi trái tim không còn rung động, thì đức tin cũng dần tắt.

Nhìn lại đời mình, có lẽ mỗi người đều phải thừa nhận: mình đã “thấy” rất nhiều. Thấy những lần được nâng đỡ khi tưởng như không thể đứng vững. Thấy những cơ hội bất ngờ mở ra. Thấy những con người xuất hiện đúng lúc. Thấy những lời đánh động trong sâu thẳm lương tâm. Nhưng giữa tất cả những điều đó, ta vẫn có thể trì hoãn, vẫn có thể nghi ngại, vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn.

Vì thế, vấn đề của đức tin không phải là thiếu dấu chỉ, mà là thiếu một quyết định. Tin không đơn thuần là kết luận của lý trí, mà là một chọn lựa của con tim. Đó là bước đi từ “thấy” sang “phó thác”, từ “quan sát” sang “dấn thân”, từ “đứng ngoài” sang “bước vào”.

Lời của Chúa Giê-su vẫn còn vang lên như một lời mời gọi tha thiết, nhưng cũng đầy tôn trọng tự do: Người không ép buộc ai tin, nhưng cũng không ngừng mời gọi. Và ranh giới giữa “thấy” và “tin” không nằm ở khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người, mà nằm ngay trong chính lòng mỗi người.

***Lm. Giuse Hoàng Kim Toan***

## **Tâm Tình Người Con Gia Đình Lê Bảo Tịnh**

Khi nghe thông tin ngày 12/7/2018 là lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập chủng viện LBT, tôi muốn nói lên vài tâm tình. Nhưng khi chưa cầm bút thì đó chỉ là ý định. Đến khi cầm bút, ngồi trước trang giấy, thì tâm tư ngổn ngang không biết viết gì đây. Thôi thì tâm tư một vài cảm xúc gọi là góp thêm cánh hoa vậy!

Thấm thoát thời gian thoi đưa, mới hôm nào đây, cụ chủng sinh Lê Bảo Tịnh mới mừng lễ kỷ niệm 40 năm mà nay đã bước sang 50 năm rồi! Thời gian trôi nhanh thật! Hôm nay nghe tin sắp đến ngày lễ trọng đại, trong tôi dâng lên cảm xúc khó tả, vui buồn lẫn lộn. Vui vì ngày lễ được tổ chức long trọng và được gặp lại bao gương mặt thân quen, thầy trò, anh em xa gần ở muôn phương đổ về, tay bắt - mặt mừng, ánh mắt đầy thân thương rộn ràng khúc hoan ca! Buồn vì khi điếm mặt ghi tên lại nhớ những lần ngậm ngùi tiễn đưa, tiếc thương người ra đi không lời từ biệt, như Cha Phaolo Nguyễn Công Minh, Cha Phêrô Trương Văn Khoa, Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo và một số anh ở các lớp! Tiếc thương ngậm ngùi nhưng đành phải dâng cho Chúa!

Tuy chưa được thông báo rõ ràng! Nhưng lòng đã nghe rộn rã khi hay tin có Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương người con của chủng viện Lê Bảo Tịnh ở Canada cũng về tham dự. Rồi tin hành lang là có nhiều anh ở Hải ngoại cũng về góp mặt, rồi các chị ca đoàn Lê Bảo Tịnh cũng chuẩn bị tiết mục cho thêm phần khởi sắc! Chắc hẳn sẽ là một ngày lễ vô cùng ý nghĩa và đầy tình yêu thương - gắn kết sẽ chia! Hy vọng lần kỷ niệm này sẽ rất đầy đủ các Cha và các anh em về dự đông đủ! Vì nếu lần này bỏ lỡ thì

e lần kỷ niệm 60 năm tóc xanh đã nhuộm màu thời gian và chân yếu - sức hèn thì khó tham dự vì: Lọc bắt tông tâm.

Trong suốt 12 năm, tôi tham gia ca đoàn Lê Bảo Tịnh, có dịp để giao lưu với gia đình Lê Bảo Tịnh! Tôi cảm nhận đời sống đức tin của các anh cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh thật tuyệt vời. Cũng từ trong cái nôi của chủng viện, các anh tuy là sống bậc gia đình, nhưng vẫn sống trong tinh thần của dòng tu! Nhiều anh hiện tại đang đảm nhiệm Hội đồng giáo xứ! Nhiều anh đang là ca trưởng của các ca đoàn, phu nhân của nhiều anh đảm nhiệm Hội Hiền mẫu giáo xứ, giáo lý viên và các gia đình trong cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh còn hướng cho con em của mình vào các dòng tu! Thế hệ sau đã có một vài linh mục còn các Sơ thì tương đối nhiều! Thật là một đặc ân của Thiên Chúa! Hạt giống Tin Mừng đã được gieo rải khắp muôn nơi!

Lại nói về ca đoàn Lê Bảo Tịnh, các anh tuy tuổi cũng đã 60 có lẽ! Các chị cũng đa số ngoài 50, nhưng tinh thần phục vụ thì cống hiến nhiệt thành! Tập hát đều đặn tuần hai buổi, tối thứ 5 và tối thứ 6! Ca đoàn luôn hưởng ứng những ngày lễ hoặc các giờ chầu, nhất là ca đoàn hay được hát những buổi lễ long trọng như truyền chức Phó tế - Linh mục! Trong sinh hoạt đời thường, anh em chia sẻ, động viên - thăm hỏi khi đau ốm hoặc có người thân qua đời! Nhất là các anh ở hải ngoại khi được tin có hoàn cảnh khó khăn cũng cùng nhau nâng đỡ!

Có lẽ, hiếm thấy một gia đình nào gắn bó keo sơn như gia đình cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh. Ước mong sao tình này vẫn đi mãi cùng năm tháng và xin cho các gia đình luôn biết vươn mầm xanh cho Giáo hội có nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo! Nguyện xin thánh tổ Phaolô Lê Bảo

Tịnh cầu bầu cùng Chúa cho gia đình chúng con mãi là những người con ưu tú của giáo xứ, giáo hội và xin thánh tổ cầu bầu cho mọi dự định trong ngày kỷ niệm 50 năm được hoàn thành tốt đẹp như chúng con mong ước!

*Bích Ngọc - 9/4/2018*

### **Cắn phải lưỡi**

Hôm qua mình cắn phải lưỡi. Máu chảy tung tóe. Đau tê tái, đau cứng cả... lưỡi. Chắc có điềm gỡ gì đây!???

Đang ăn mà răng cắn vào lưỡi là chuyện bình thường. Có thể do bất cẩn, do chia trí, hoặc do... tham ăn. Đàng này, mình không cắn nhầm lưỡi lúc đang ăn, mà răng cắn phải lưỡi lúc... ách xì.

Hỏi chị Gu-gô, hỏi chú Ấy-ai, trả lời chẳng đâu vào đâu, hỏi “chuyên gia” Tiến địa, hấn lòng vòng kể câu chuyện: “Có hai con rắn độc đang bò. Con đi trước quay lại hỏi con đi sau:

- Tội mình là rắn độc phải không?
- Đúng thế, cực độc.
- Hề mình cắn ai, người ấy chết ngay phải không?
- Đúng thế, nhưng sao mà hỏi vậy?
- Chết tao rồi, tao mới cắn phải lưỡi tao mà ỳ!

Rồi Tiến địa giải thích thêm: Lưỡi là bộ phận khỏe và nhạy cảm nhất trong cơ thể con người. Khi hai hàm răng khép lại thì hệ thần kinh tự động ra lệnh cho lưỡi lập tức né ngay. Tuy nhiên thỉnh thoảng lệnh này bị lỗi. Nhất là khi bị

cảm gây ra ách xì. Lúc ách xì, hệ thần kinh quên ra lệnh cho lưỡi buồn lại nên răng cắn phải lưỡi. Điềm gỡ sẽ xảy ra đó là lưỡi bị chảy máu, đau rát, nhai cơm không được gây suy nhược và hậu quả khôn lường. Cách chữa trị duy nhất và hiệu quả nhất là uống rượu (chớ uống ancol như bác Võ Mạnh Kha). Uống rượu vừa sát trùng vết thương, vừa chữa được bệnh cảm cúm.

Nghe lời “chuyên gia”, mình làm một ly, rồi hai ly, ba ly... Lúc đầu thấy rát, sau thấy tê tê, rồi tái dần,... tái dần...

**VDB**

### **Gặp lại Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong -26.7.2018**

Sáng ngày 26.7.2018, hơn 50 anh chị em nhà Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuật đã hiện diện tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Thị, Giáo phận Xuân Lộc, tham dự Thánh lễ Tạ ơn và chúc mừng 50 năm Hồng Ân Linh Mục – Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong (1968-2018).

Cha Giuse đã gắn bó mật thiết với Chung viện Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuật trên cương vị Quản lý và Giáo sư từ năm 1970 đến năm 1973. Chỉ một thời gian rất ngắn, nhưng ngài để lại cho các “chú tiểu” lúc bấy giờ biết bao ân tình sâu đậm, biết bao kỷ niệm thân thương, biết bao điều không thể phai mờ trong ký ức, biết bao điều không thể diễn đạt bằng lời. Dẫu qua bao năm xa cách mà hình ảnh “Hươu Nho Nhã” của Cha vẫn luôn hiện hữu sống động trong tim các học trò. Thật vui mừng, hôm nay, Thầy

- Trò lại có dịp hội ngộ, cùng dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng hồng phúc 50 năm Linh mục của Cha.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ sự thật trang nghiêm, linh thánh. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Anton Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh – nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc; Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh – nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum; Đức Ông Vinh Sơn, Quý Cha Đại Chủng viện, Quý Cha giáo phận Xuân Lộc. Đặc biệt, có Cha Giuse Phạm Tấn Hùng và Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh giáo phận Ban Mê Thuột.

**“Lúc ấy, mặt trời vừa ló rạng”** (Mc 16, 2). Cha giảng lễ diễn giải: Cha Giuse Bùi Trung Phong được chọn gọi tham gia sứ vụ thượng tế của Đức Giêsu Kitô vào ngày 21.12.1968, thật là hồng ân Chúa ban. Có chứng kiến buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần ấy, mới thấy được hồng ân tiếp nối hồng ân nơi cha Giuse Bùi Trung Phong. Chính **Mặt Trời Chúa Giêsu Ló Rạng** đã dẫn Cha vào chức thánh Linh mục. Chính **Mặt Trời Chúa Giêsu Ló Rạng** đã soi sáng, ban sức mạnh cho Cha sống những ngày mới của cuộc đời và sứ vụ linh mục trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào **Mặt Trời Chúa Giêsu Ló Rạng”**.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình kính phục, bằng tình yêu thương chung thủy của Chúa, Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo -Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, trao gửi và chúc mừng Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong món quà yêu thương tràn trội như chính Chúa Giêsu tràn trội trên Thánh giá. Ngài nói thêm: Cha giáo đã nghe và hiểu được Đấng đã kêu gọi và quyết rũ Cha qua cuộc đời phục vụ của Cha.

Thay mặt cộng đoàn dân Chúa, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cảm ơn Cha giáo trong suốt thời gian phục vụ tại Đại chủng viện Xuân Lộc, cũng như tại giáo xứ Bảo Thị.

Bà Maria Bùi Thị Lệ thay mặt linh tông - huyết tộc, cùng Cha giáo Giuse dâng hoa, dâng lời cảm tạ Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý cộng đoàn.

Riêng chúng con, những người con Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuật rất yêu kính, tự hào về Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong của chúng con. Deo Gratias!!!

*Vũ Đình Bình*

## MỘT VÀI HÌNH ẢNH





